

Hoe verloopt zo'n dag?

Twee echtparen vertellen over hun eigen huwelijk, over vallen en opstaan, over goede en kwade dagen, over hun grote verschillen tussen hen beiden, en hun gevoel van samenzijn. Het gaat hier niet over perfecte koppels, maar zoekers, niet vanuit de hoogte, geen gepreek, wél een eerlijk verhaal.

Maar veel belangrijker op zo'n dag is het verhaal dat je binnen je koppel aan elkaar te vertellen hebt. Het is een dag die je elkaar cadeau doet. Een hele dag tijd maken om alleen met elkaar en de eigen relatie bezig te zijn in je koppel. Daarom dat er in zo'n dag geen groepsgesprekken zijn. Want er wordt bijna enkel in koppel gewerkt. De belangrijkste thema's die aan bod komen zijn: luisteren naar elkaar en je leren uitspreken, tederheid en seksualiteit, zelfstandigheid en tegelijk verbonden leven en hoe 'geloven' in ons leven verweven zit.