

Preek 6/11/2022 11.11.11 preek

Als titel van deze viering heb ik uiteindelijk gekozen voor "pachamamma yo te qiuero". Sindsdien heb ik ingezien dat dat fout is. Het had moeten zijn "moeder aarde wij houden van jou" natuurlijk.

Ik heb lang getwijfeld aan als tittel te nemen " té nog ni allemool nor de wuppe we" het is nog niet allemaal naar de ..... om zeep. Want we zitten nog maar aan 1.2 °C wereldwijd en er zijn nog maar 70% van de dieren de laatste 50 jaar verdwenen. Misschien is daarom dat politiek Vlaanderen zegt ; ja ja OK maar het moet wel "haalbaar en betaalbaar" zijn. Dat is gewoon doorschuiven naar onze kleinkinderen, Zij zullen het wel oplossen zeker en dus halen we nog niet eens, onze eigen veel te weinig ambitieuze doelstellingen.

. "haalbaar en betaalbaar" dat is zoals die andere beroemde uitspraak van bijna 20 jaar geleden "ik weet wel wat ik moet doen maar als ik dat doe dan wordt ik niet meer verkozen" en verkozen worden ja....

11.11.11 wil daar een andere uitspraak tegenover zetten "waar een wil is, is een weg". Het klimaat is te belangrijk om zo slecht behandeld te worden. Met Het klimaat, onze moeder aarde, Gods schepping moet rechtvaardig omgegaan worden. Klimaatrechtvaardigheid moet er komen en voor 11.11.11 is dat natuurlijk wereldwijd. Overstromingen in Pakistan of Nigeria of Wallonië, bosbranden treffen mensen overal ter wereld en orkanen teisteren hele gebieden zoals onlangs nog in Cuba dat helemaal plat gelegd werd. Het klimaatonrecht verbrandt, verzuipt en richt verwoestingen aan maar dan wel voornamelijk in die gebieden waar de mensen er het minst verantwoordelijk voor zijn en waar ze amper middelen hebben om zich er tegen te wapenen

En als zij het niet kunnen moeten wij ze helpen .Alleen samen kunnen we de wereld redden; kunnen we onze kleinkinderen in de ogen zien

Klimaatrechtvaardigheid is aan het klimaat rechten toekennen zoals we ook aan mensen en dieren rechten toekennen. Rechten die we via rechterlijke uitspraken kunnen afdwingen. De Maori in Nieuw zeeland hebben zo verkregen dat hun heilige rivier niet meer als riool mag gebruikt worden; en in Ecuador staat klimaatrechtvaardigheid al sinds 2008 in de grondwet. Niet dat de Indigenas elk proces winnen maar ze hebben wel een poot om op te staan. Waar staat ons land ivm ecocide??

Naar klimaatrechtvaardigheid willen wij ook. De rode draad doorheen de oplossing en om een rechtvaardige en klimaatneutrale omslag te maken is een eerlijke herverdeling van macht en middelen. Want de internationale verhoudingen, dat weten we allemaal wel zitten serieus scheef.

En het antwoord kan niet anders zijn dan " internationale solidariteit" we wachten dus af wat de COP 27 zal opleveren

Voor ons eigen land zou het klimaatbeleid wat ambitieuzer mogen zijn; Een beleid dat minstens al zou sporen met hetgeen Europa als een minimum ziet. Er worden in Vlaanderen nog altijd meer bos gekapt dan er wordt geplant

Waarom zijn er nog zo weinig daken van gemeentehuizen, OCMW lokalen, ministeries, scholen en zwembaden, culturele centra, kerken en musea met zonnepanelen?

Overheid wordt wakker, en vergeet "haalbaar en betaalbaar" maak er van "waar een wil is; is een weg" en ga er voor. Nu het misschien nog kan; nu blijkbaar nog niet alles naar de wuppe is

Politici verzorg onze pachamamma zoals het hoort. Zodat er leven is **voor** de dood voor alle mensen.



BE30 0000 0000 1111