

Niet te tellen



Het is dagdagelijks een gaan en komen van vrijwilligers in de parochie. En tijdens de weekenden stijgt dat cijfer naar ongekende hoogten. Daar willen we even bij stilvallen tijdens deze Week van de Vrijwilliger. Die week beseften wij, nog meer, hoe dankbaar wij zijn om al die vrijwilligers die samen met de eindverantwoordelijken onze Don Boscoparochie dragen.

Dat wonder geschiedt haast elke dag in Ommekaar, in Zennedal en in al de andere facetten van het parochieleven in en rond de Don Boscokerk. Weet je hoe die weekvande vrijwilliger er uit zag? Het was er eentje om in een gouden kadertje op te hangen! Er was een heerlijke Koffiestop met lekkere koekjes, dank je wel Alis, Anette en Anton voor deze

smakelijke 'afterparty' na de zondagsviering. Er was ook een prachtige kampgroep uit Reet op bezoek. Dank je wel Anne, om gastvrouw te zijn.

Wij kregen ook een krachtige vorming rond sacramenten, preken en eucharistie. Dank je wel Antoinette, Bernard, Freddy, Jos, Leo, Bart, Nancy, Mariël, Jan, Katrien en Ilse om deze vorming voor voorgangers mee te maken. Ondertussen was ook een stralende groep jongeren de weg naar hun vormsel aan het voorbereiden. Dank je wel Pilvia, Joki Nori en Fiocco d' Amore jongeren en Niels, Christof, Gust, Ilse en Marleen. Die zondag ging ook een liefdevolle relatiedag voor jonge koppels door. Dank je wel Bart & Nancy en Ilse & Kris om deze koppels een ganse dag op sleeptouw te nemen.

Dan was er nog de wekelijkse zondagsviering. Het lijkt bijna de normaalste zaak dat ook deze door vrijwilligers gedragen wordt. Telkens zijn er minstens drie mensen die daar dagen aan voorbereiden. Deze zondag was dat Elke, Marga en Hilde. Dankjewel! Datzelfde weekend genoten wij ook nog eens van een overheerlijke, wijze, guitige groep van 66 kinderen die samen met Nancy, Agna, Kristel en Hugo, Agna en met een heel team op stap gingen met de achtjarigen (zie foto). En volgende week zal dat net eender zijn, 52 weken lang aangevuld nog veel meer namen. Je zou voor minder zeepbellen blazen en 'koetjesreepjes' rondstrooien!



WIJ WORDEN OP-STANDIG

Vandaag horen wij hoe het volk Israël, in Babylonische ballingschap de wanhoop nabij is. De profeet Ezequiël geeft hen moed: hij vertelt hen het visioen van de beenderen. Het volk krijgt nieuwe geestesadem en kan weer opstaan.

In Lazarus herkent Jezus zijn volk, dodelijk ziek. Vanuit een woede diep in hem, in de zuiverste uiting van zijn liefde voor het volk, roept Jezus Lazarus naar buiten en doet hem opstaan.

Welke keuze maken wij? Laten wij onze hoop afnemen? OF

Komen wij in op-stand? en staan wij op vanuit een Heilige verontwaardiging? De 25%-revolutie begint met deze keuze: Er mogen bijhoren dankzij handen vol zorg en belangeloze inzet van velen. Ook wij kunnen vanuit onze diepste levenskracht verandering mogelijk maken.

Samen vieren we vol levensadem op Zondag 26 maart om 10 uur. Van harte welkom.

Verliefd Verloofd Vertrouwd Trouwen



Dit jaar bestaat het Centrum voor Verloofden veertig jaar. Deze en de volgende weken pikken wij er telkens een meewerkend koppel uit. Deze week laten wij Jan Vereetbrugghen aan het woord: hoe ben jij in 'Relatiepastoraal van het dekenaat Halle' gerold?

Als jong koppel zochten we in 1989 een plek om een leven op te bouwen, in of rond Brussel. Die zoektocht bracht ons naar Halle. En zo begon ik samen met Mariël Berben aan ons leven. Op zondag naar de mis hoorde er bij, uit gewoonte maar vooral uit eigen geloofsovertuiging. De basiliek was een plek om tot rust te komen. Na een tijd voelde het toch bizar aan om daar geen

leeftijdsgenoten te herkennen. De jaren kabbelden voort en onze derde zoon was op komst; 9 jaar getrouwd. De verliefdheid had plaats geruimd voor een zekere sleur.

In deze fase werden we aangesproken door deken Raymond Decoster die ons vertelde dat de huwelijkspastoraal uit Buizingen op zoek was naar vrijwilligers. Een christelijk engagement zagen we wel zitten. Onze huwelijksrelatie stond op dat moment niet bepaald model. Zo hebben we kennis gemaakt met de Don Bosco-parochie: een eigentijdse manier van eucharistie vieren, een levendige gemeenschap.

De kennismaking met de huwelijkspastoraal in Don Bosco Buizingen was een moment van openbaring. Het engagement van de vrijwilligers, de doelgerichte aanpak, de methodieken, de professionalisering van de vrijwilligers als de visie die (uit)gedragen werd.

Het gaf onze eigen relatie meteen de zuurstof waar we zo wanhopig naar op zoek waren. Het is ook de meest gehoorde feedback op het einde van een relatiedag: de authenticiteit van de getuigenissen, de eerlijkheid en de moed om dit met hen te delen.

25 jaar geleden was de meerderheid 'verloofd'. 15 jaar geleden was de meerderheid van de koppels samenwonend. De voorbije 5 jaren waren het koppels die al jaren samenwoonden en kinderen hadden of nieuw samengestelde koppels met kinderen uit een vorige relatie.

Koppels die nu voor een kerkelijk huwelijk kiezen moeten vooral tegen een sociale stroom invaren. Bij het onthaalkoppel hoeft er geen verantwoording afgelegd. We proberen deze koppels net te waarderen dat ze voor een kerkelijk huwen kiezen. Veel koppels voelen zich al iets beter thuis door de inrichting van de lokalen: heel huiselijk.

Op het einde van de dag maakt iedereen een liefdesbelofte; daarvoor gaan we naar de kerk zelf die in weinig lijkt op een "traditioneel" kerkgebouw. Daar worden deze mooie beloftes gedeeld in een korte dienst als mooi einde van de dag. In de evaluaties die de verloofdes invullen wordt deze dienst

altijd als mooi en deugddoend einde ervaren waarbij het delen van deze belofte zeker het hoogtepunt is, alhoewel er sommige last hebben om dit uit te spreken.
U bent altijd welkom.

Jan Vereertbrugghen Diepenbeekstraat 2160 Wommelgem
(wordt vervolgd)

STEUN MPOKOLO-CONGO DANKZIJ OMER

Geniet jij graag van een fris biertje? Of ken je iemand die je daar gelukkig mee kan maken? Dan is onze nieuwe actie iets voor jou!

Nog tot en met woensdag 19 april, 12u00, kan jij via www.trooper.be/mpokolocongo/omer dozen of Giftboxen OMER Traditional Blond aankopen. Jij krijgt lekker bier en je steunt er **Mpokolo-Congo** (Ivo Vanvolsem) mee, want wij krijgen een mooie commissie per verkocht product. Da's iets om op te klinken!



VIERINGEN
DON BOSCO BUIZINGEN
Zondag 26 maart
10.00 u. Viering