

## WIJ ZIEN HET ALTERNATIEF



Deze week horen wij hoe de profeet een nieuwe koning aanstelt. Volgens het erfrecht is dit de oudste zoon; maar niet in de bijbel. Het wordt de jongste, de kleinste, de herder. Hij die niet neemt, maar zorg draagt. Ook Jezus laat de blindgeborene kijken met nieuwe ogen: zien wat werkelijk is. Het heersende economisch denken maakt ook ons blind voor mogelijke veranderingen, voor een nieuwe samenleving.

**Ja, er is een alternatief**, er is licht voor onze wereld. Crisissen zijn keuzemogelijkheden die toekomst openen en perspectief bieden.

In Rwanda volgde Chantal een opleiding in ondernemerschap en runt nu haar eigen naaiatelier. De 25%-revolutie kan doen wat de Messiaanse gemeenschap deed: ogen openen en zien wat werkelijk is. Iedereen, hoe klein of beperkt ook, kan meebouwen aan een nieuwe manier van samenleven.

Samen vieren we met open blik op zondag 19 maart om 10 uur. Na de viering vanaf 11 u nodigt de Broederlijk Delen wandel-kookploeg Halle-Beersel je uit voor een (h)eerlijke **solidaire degustatiewandeling**.

Er zijn 2 wandellussen uitgestippeld van 4 en 8 km die vanuit de Don Boscokerk vertrekken. Voor de wandeling krijg je een apero met hapje, een soepje onderweg en ietsje verder een degustatie van een stoofpotje mét vlees of veggie. Achteraf is er een eerlijke koffie of thee met een zoetje.

## VERSLAG PAROCHIERAAD 15 FEBRUARI 2023

Lieve parochianen, deze keer een open parochieraad in onze kerkruijnte waarop iedereen welkom is die zich betrokken voelt met onze parochie.

Arne heet ons **welkom** en vertelt dat hij voortaan deel uitmaakt van de ploeg en dus niet meer in de raad zal zetelen. Fijn dat hij dit engagement ter harte neemt! Dus uitkijken naar opvolging.

We krijgen een woordje **uitleg over de structuur** van een parochie. In onze Don Bosco parochie hebben wij door de jaren heen een eigen structuur opgebouwd. Onze structuur geeft ons een zekere zelfstandigheid, vrijheid, kracht en gedragenheid extra.

Kristel leest een **bezinningstekst**: kan je er ook met zachtheid naar kijken? Een oproep? Hilde laat **kaartjes** rondgaan. Speciaal voor doopvoorgangers en uitvaartvoorgangers. Ook naar enkele andere mensen vertrekt een kaartje ter ondersteuning.

Inge geeft **verslag van de ploeg**. Afgelopen maanden waren er veel gesprekken, formeel en verkennd. Ook veel emoties naar aanleiding van eenzijdige beslissingen. Verschillende ernstige standpunten worden bekeken en afgewogen. We krijgen een up-date: waar staan we nu? Een eerste formeel overleg met het vicariaat was op 31/01, een tweede officieel gesprek op 16/02. We verschillen vooral van standpunt over sacramenten. Het Vicariaat zou ons een kader geven waarin wij onze parochie een plaats kunnen geven. Strookt onze visie met dat kader? Dat is de grote vraag en uitdaging.

De zoneraad en ploeg staan los van deze overlegmomenten. Els geeft een kleine duiding: **wie en wat is de zoneraad/ploeg**. Van daaruit worden op dit moment éézijdige beslissingen genomen zonder overleg. Zo wordt ons gevraagd geen catechese meer aan te bieden en is het huwelijkssecretariaat - dat al 40 jaar door onze parochie gedaan wordt - afgeschaft en door hen overgenomen. Als parochie stappen wij niet mee in het zonesecretariaat. Wij geloven dat iemand persoonlijk en warm welkom heten en onthalen één van onze krachten is. Vanuit de raad en open raad wordt gevraagd om als parochie onze waarden hoog te houden en onze eigenheid te bewaren. Dit neemt de ploeg mee op het overleg van 16/02. Verdere communicatie met de parochianen wordt via dezelfde weg gedaan als voorheen (koffiemomenten, open parochieraad).

Een korte **pauze** in verbondenheid met elkaar. Een koffie en een koekske. Nancy vertelt over de **belevingstuin** Zennedal, een project mogelijk gemaakt door Regionaal landschap, de Vlaamse landbouwmaatschappij, Vlaams Brabant en Vlaanderen. 48000 euro is hiervoor voorzien. Alles concentreert zich op 3 plekken rond de kerk. De bedoeling is: de tuin onderhoudsvriendelijk, klimaatvriendelijk maken. Vooraan willen we meer openheid creëren, zichtbaarheid van buiten naar binnen symboliseren. In de tuin kiezen we voor laagstammen, fruitbomen, een pluktuin. Ook Wilgenhutten voorzien we en een parcours met boomstammen. Het concept Bloemenweide staat reeds in de startblokken dankzij JNM. Zij zullen ook het maaibeheer doen. Op 29/04/2023 start het project.

Els stelt nog een project voor: **LAVAQUA**. Een droom vanuit de verloofden- en dooppastoraal. Dit project droomt van het buiten vieren. Lavaqua staat voor lava, vuur, water, v van vieren (dopen, huwen...). Onafhankelijk van het weer toch buiten vieren? Opening van dit project is voorzien op **MIDZOMER 2024** of 25.

Bij de **Varia** een oproep om mee na te denken rond veiligheid, parochie, kampplaats... hoe vinden wij een evenwicht tussen alle facetten van onze locatie? Een oproep ook om jongeren digitaal te laten weten wanneer Ene Plekke bezet is. Wie kent een makkelijke, kosteloze manier? Velen blijven nog wat napraten na deze bewogen parochieraad. Wij geloven sterk in onze onderhandelingsploeg en duimen mee voor een constructieve, respectvolle oplossing.

*Ilse Bruyndonckx*

## **VERLIEFD VERLOOFD VERTROUWD TROUWEN**



Dit jaar bestaat het Centrum voor Verloofden veertig jaar. Deze en de volgende weken pikken wij er telkens een meewerkend koppel uit. Deze week laten wij Rita en Pascal aan het woord: hoe zijn jullie in ‘Relatiepastoraal van het dekenaat Halle’ gerold?

Wij zijn Rita & Pascal, 38 jaar gehuwd en we wonen in Buizingen. Dat we de “koppeltjes” uit de 7 parochies van Groot Halle mogen “onthalen” ter voorbereiding van hun kerkelijk huwelijk, is voor ons en voor deze koppeltjes verrijkend. Wij luisteren graag naar hen met vragen als: Hoe zijn jullie verliefd geworden? Waarom zetten jullie de stap naar een huwelijk? Waarom een kerkelijke huwelijksinzegening? Hoe gaan jullie om met geloof in jullie dagelijks leven?

Wij vertellen over onze ervaringen, ons leven van elke dag als gehuwd koppel. Het onthaal is voor ons ook een zelfreflectie hoe wij leven als een gehuwd gelovig koppel.

We merken dat ze luisteren en graag horen hoe wij gelovig leven, bv. hoe wij onze kinderen gelovig opgevoed hebben. We kunnen getuigen hoe onze kinderen hiermee omgegaan zijn, hoe zinvol en

leerrijk catechese voor hen geweest is. Wij vertellen ook uit onze vroegere ervaring als doopcatechist.

Het is slechts het eerste onthaal van deze koppels vol verwachtingen, maar het is opvallend hoe graag ze luisteren naar onze beleving als ouder koppel in Halle. We geven hen tips om hun huwelijksviering zinvol in te vullen (“do’s” en “don’t”) en geven hen alle ruimte om vragen te stellen.

Mogen getuigen hoe zinvol we proberen te leven als een rooms-katholiek gezin (dat met beide voeten in de wereld staat, dus dat wij ook maar mensen zijn van vlees en bloed en niet zweven) is een voorrecht.

*Rita & Pascal*

(wordt vervolgd)

## **VIERINGEN**

**DON BOSCO BUIZINGEN**

**Zondag 19 maart**

**10.00 u.** Viering