

Verloofdenpastoraal Buizingen nodigt u graag uit

Op zaterdag 14 oktober 2023 om 20h00 in de Don BoscoKerk in Buizingen

LEOPOLD DEN TWIEDEN

Ingang: 10 EUR

Bar na de voorstelling

Kaarten te verkrijgen bij Luc Christiaens via Lucchalle@gmail.com

Volkse komedie van FRANS DEPEUTER

Regie: Ronny Waterschoot.

Het is de dag van de begrafenis van Leopold II, de tweede koning van België. Ze noemden hem "den dobbele meter". Belgique was te klein, vond hij. Hij wou het grondgebied dan ook uitbreiden. En toen leerde hij Stanley kennen en de Congo. Ondertussen was den dubbelen meter bezig te zorgen voor zijn nageslacht. Niet alleen bij hem thuis in Laken, maar ook in Oostende, en in Parijs, en aan de Côte d'Azur. Om nog te zwijgen over de 'Roze Balletten' in London. Hij zorgde dus voor heel wat vertier, maar zeker ook voor zijn eigen portemonnee. Het Brussels ketje Freeke Bonheur (Stef Van Litsenborgh, gekend van het Brussels Volkstejoeter) herdenkt samen met jullie de afgestorvene. Op een volkse en plezierig humoristische manier vertelt hij over het leven van onze meest beruchte koning Popol, vooral dan over wat niet in de geschiedenisboekjes te vinden is. Kortom het is een sprankelende, interactieve monoloog die uw lachspieren stevig op de proef zal stellen. Genieten en lachen maar!

