



Wanneer we omkijken is er dichtbij die herinnering aan iemand die voortijdig elk houvast heeft moeten loslaten.

Daarachter staat een mens, rechtop en waardig, die groots geweest is, vele jaren.

We kijken ernaar op, met droefheid om het afscheid.

Maar tegelijk ontzettend dankbaar voor deze onmetelijke mens...

Voor wie net iemand verloren heeft, zijn deze dagen des te harder; voor wie al door zijn verdriet heen mocht groeien, zijn ze zacht en vol lieve herinneringen.

Achter de dood mogen wij als christenen de uitgestoken hand en de glimlach zien van God die op ons wacht...



*Op **Allerheiligen** willen wij uitdrukkelijk onze overledenen van het voorbije jaar gedenken in een eucharistieviering vanwege de parochiegemeenschap.*

Daarom nodigen wij U hartelijk uit op de misviering van **Allerheiligen op dinsdag 1 november om 10 uur in onze Don-Bosco kerk te Buizingen.**

Samen willen we dan de Heer danken voor het leven van onze overledenen en bidden om sterkte en kracht en geloof voor ons die achterblijven.

Samen willen wij het licht van hun aanwezigheid onder ons brandend houden.

Tijdens de viering zal ook de steen met de naam van jullie dierbare overledene een plaats krijgen op de gedachtenisweide naast de kerk. Wie dit wenst mag gerust een bloemetje meebrengen.

