

Woordje Christus Koning 2022

Lieve mensen,

‘Feest van Christus Koning’ vieren we vandaag, maar de evangelielezing die hierbij hoort, is alles behalve feestelijk. Het is een stukje uit het lijdensverhaal van Jezus zoals jullie hoorden. Bij het voorbereiden van deze viering heeft het wat tijd gekost om toch ook wat positiefs te zien in dit verhaal. Maar door wat achtergrond te lezen van dit verhaal wordt het wel duidelijk dat het verhaal over een liefdesvorst gaat.

Tijdens Jezus’ openbaar leven is er bij veel mensen de idee gegroeid dat Jezus wel eens die koning zou kunnen zijn die hen terug kon leiden. Hij zou de zoveelste bezetter op rij – op dat moment de Romeinen – eindelijk kunnen opzij zetten.

De koning die Lucas vandaag beschrijft is een koning van een andere orde dan de bezetters. Zou paus Pius XI daar ook aan gedacht hebben toen hij in december 1925 het feest van Christus Koning instelde?

Misschien wel. Want de eerste wereldoorlog was al een tijdje voorbij en in de discussie over de vraag welke de werkelijke opdracht van leiders, koningen en keizers is, mengde het Vaticaan zich met de invoering van het feest van Christus Koning. Het Vaticaan vond dat de machthebbers, die hun volkeren steeds weer tot haat, oorlogen, verwoesting hadden geleid, geen voorbeeld mochten zijn voor gelovige mensen. Maar Jezus, de Christus, was dat wel. Christus de koning dus.

We zouden nu natuurlijk kunnen denken: „Als dat alleen de reden voor dit feest is, is het dan nog wel actueel?

Het antwoord kennen jullie al. Ja, want als Christenen moeten we aandacht hebben voor het leed van mensen dichtbij en veraf.

Jezus als liefdesvorst, droomt van een mooie wereld en roept ons op om vol te houden en ons te blijven inzetten voor een samenleving waar iedereen waardig kan leven .

Christus Koning is het feest van de Chiro. In sommige parochies wordt ook nu nog een feestelijke Christus Koningviering voorbereid door de Chiro.

Soms wordt er ook afgesproken met andere jeugdbewegingen om het feest samen te vieren.

Het lied met als refrein:

Zing het lied van de vorst, zing het koningenlied

Want de koning der koningen roept.

Nee, wij strijden voor wereldse koningen niet

Want de koning der koningen roept.

Dat zal nu wel niet meer gezongen worden, maar bij de oud-chiro’s van mijn leeftijd en wat ouder klinkt dat nog bekend in de oren en we kunnen het, na al die jaren, nog uit het hoofd meezingen. Want eens Chiro...altijd Chiro!

Maar de ‘Chirowaarden’: graag zien, innerlijkheid en rechtvaardigheid worden zeker nog meegegeven aan kinderen en jongeren. Het zijn ook waarden die in elke jeugdbeweging aan bod komen: aandacht voor elk kind, elke jongere, hen zichzelf laten zijn, ze aanmoedigen om zich in te zetten voor anderen, om zich te engageren in de leiding...

We horen het vaak van onze jongeren die hier gevormd worden. 17 jarigen kiezen als engagement om in de leiding te stappen van een jeugdbeweging omdat ze zelf zoveel mooie, fantastische momenten hebben beleefd als kind.

En, zeg nu zelf is dat niet wat we vandaag onthouden uit het evangelie: samen dromen van en werken aan een mooie wereld voor iedereen.

Graag eindig ik met een citaat van Manu Verhulst:

“Dat Hij koning is, heeft Hij zelf gezegd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
Pas op, ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.”

Dat wens ik jullie, lieve mensen op deze feestdag:
een warm hart voor elkaar
en voor binnenkort een warme, zinvolle advent.

Alis