

**Jezus,
een liefdesvorst
die droomt van een mooie wereld.**

Welkom +

V. Welkom, lieve mensen.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van Christus koning. Jezus is geen koning met pracht en praal. Hij is koning in menselijkheid, deemoed en nederigheid. Hij is een hartelijke herder-koning, een liefdesvorst die vaak mensen nabij is die het moeilijk hebben.

We willen vandaag ook de Chiro en alle jeugdbewegingen aandacht geven in deze viering.

De Chiro heeft haar naam aan Christus ontleend en in vele groepen wordt dan ook vandaag Christus koning gevierd met een viering, samen spelen en samen feesten.

Welkom rond deze tafel van verbondenheid. +

Welkoms lied

*Mensen van overal aangewaaid,
vormen hier weer een kring tesamen.
Vele gezichten, elk zijn verhaal,
is dit maar dromen of horen wij bijeen?*

*Woorden al eeuwenlang doorverteld,
worden opnieuw met kracht geladen:
spreken en luist'ren, stilte die valt.
Voel je Gods adem, die door de kilte breekt?
Vieren met flarden van oud en nieuw,*



*zomaar het leven kansen geven,
handen en plannen samengelegd,
dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht.*

Moment van inkeer

L. Er zijn zo van die mensen:
mensen die maken dat je je beter voelt,
al van het moment dat ze binnenkomen,
dat je hun stem hoort aan de telefoon
of aan het nummer ziet dat zij het zijn.

Er zijn zo van die mensen:
mensen die je verder laten dromen dan vandaag,
die durven hopen, die verwachten – en daarin besmettelijk zijn.

Er zijn zo van die mensen:
Mensen die je durven uitdagen met vragen als
'Wie ben je?' Waar engageer je je voor?
Wat is jouw droom? Wat is jouw levensmoto?

We maken het even stil en denken even na over deze vragen...

Samen: Lieve God, Vader, Moeder,
Jezus roept ons op om mee te werken aan
een menswaardige toekomst voor iedereen.
Een wereld van solidariteit en rechtvaardigheid,
een droom van een wereld.
En daar mogen we samen aan werken.

Ik droom van een wereld

RoosMaes

L. Ik droom van een wereld
Waar het leven uitstijgt boven wetten en regels
Waar hoopvolle woorden de weg wijzen

Ik droom van een wereld
Waar verschillen geen hinderpalen zijn
Maar kansen tot verrijking en verdieping

Samen: Ik droom van een wereld
Waar mensen zich thuis voelen
Omdat het er warm is en gezellig
Ik droom van een wereld
Waar mensen kunnen groeien
Naar Gods beeld en gelijkenis

L. Ik droom van een wereld
Waar iedereen, zonder onderscheid
Luidop mag spreken
Ik droom van een wereld
Die luistert naar wie geen stem heeft
Die heelt wie gekwetst is

Samen: Ik droom van een wereld
Voorbij alle vooroordelen
Voorbij alle uniformiteit
Voorbij alle hiërarchie
Voorbij alle grenzen
Van ras, geslacht, stand, natie
Ik droom van een wereld
Die een gemeenschap is
In alle kleuren en gezindheden

L. Ik droom van een wereld zonder macht
Die de Geest de ruimte laat om Gods kracht in ons
Aan te wakkeren en brandend te houden.

Dromen.

Durven.

Doen.

Instrumentaaltje

Blijde Boodschap Lucas 23, 35-43

Woordje

Ons geloof beleven

Samen: Ik geloof in de mogelijkheden van elke mens.
Ik geloof in mijn eigen kracht.
Ik geloof dat alles wat gebeurt zijn betekenis heeft
en kan hebben in het geheel van mijn leven.
Ik geloof dat ik veel zomaar krijg.
Ik geloof dat ik mij ook zwak
en onmachtig mag voelen.
Ik geloof dat leven is:
zijn en worden wie je bent,
anderen laten zijn en worden wie ze zijn,
kiezen voor mensen, tegen de stroom in,
vertrouwen hebben, ondanks alles wat gebeurt.
Ik geloof dat de mens als hij wil,
goedheid en liefde kan laten groeien en bloeien.
Ik geloof in een God die ons steeds nabij is.

Gebed bij de gaven

L. In tekenen van brood en wijn vatten wij ons leven samen
en wij bidden, God: laat ons brood zijn voor elkaar
voedsel dat gedeeld wordt en dat mensen leven doet.
Laat ons als een beker wijn zijn,
feestdrank van vreugde,
vriendschap en verbondenheid.



Danken voor alle liefdesvorsten van deze wereld.

V. Wij zijn dankbaar voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Samen: Wij zijn dankbaar voor de vele jongeren die zich telkens weer belangloos inzetten in jeugdbewegingen. Zij zijn van onschatbare waarde voor de jeugd. Wij zijn ook dankbaar voor alle jeugdleiders en leidsters uit het verleden die met ontelbare kinderen en jongeren op weg gingen.

L. Dankbaar zijn we voor wat ons zomaar gegeven wordt: een prachtige natuur, een kleurrijke herfst, gezellige avonden. Laat ons samen met jong en minder-jong zorg dragen voor onze aarde.

Samen: Lieve God, we zijn dankbaar voor Jezus. Hij ging vaak op weg met zijn leerlingen naar mensen die het moeilijk hadden. En telkens weer zei hij: Jij bent een prachtige mens. Hij hield ook van kinderen, liet ze bij zich komen en zei tegen zijn vrienden: “Zie ze eens bezig, die kinderen weten wat de hemel is”

V Als je 't mij vraagt, was Jezus als een jeugdleider, jeugdleidster en is hij met zijn leidingsploeg vaak aan tafel gegaan om te praten te luisteren, te vertellen, te eten.

Maar die laatste avond was een heel speciale avond...
Dan nam Jezus brood en gaf iedereen een stuk.
Hij werd erdoor ontroerd:
“Weet je wat leven, wat geluk is?
Jezelf en al wat je hebt, breken als brood.
Mijn leven is als brood, met alle mensen gedeeld.

Hier, neem een stuk en eet ervan.”

Dan schonk hij wijn aan zijn vrienden:

‘Kijk, hiermee maak ik van het leven een feest.

Die wijn is mijn diepste zelf, voor jullie.

Drink hiervan, het is een verbond voor altijd.’

Na Jezus’ dood kwamen zijn vrienden en meer en meer mensen bij elkaar. Ze deelden alles samen, gingen aan tafel,

werden stil en zeiden Jezus na zoals Hij had gevraagd:

“Dit brood is het leven, samen gedeeld.

Dit is de wijn van het feest, voor iedereen.”

In Jezus Geest blijven ook wij dit gebaar stellen

telkens wij hier samenkomen.

*Wij eten het brood en drinken de wijn,
zullen wij ooit broers en zussen zijn?
Wij breken het brood en delen de wijn,
wij zullen vrede zijn.*



Onze Vader

Vredewens

L. 'Vrede wens ik je' zegt Jezus,
niet om die voor jezelf te houden,
maar om ze door te geven
aan alle mensen die je lief hebt.

Ik heb je nodig om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien,
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.

Die liefdevolle vrede mogen we voelbaar maken
in een hartelijk gebaar !

Communie

Samen: **Prent het in mijn hart Heer,
Jij bent het levend brood.**

Impuls-liedje van de Chiro

Tekst: Ward Bruyninckx
Muziek: Honoré Van Gansberghe

*Zing met ons mee, met je hart vol zon!
't Leven is fijn als je zingt met je hart.
Kom met ons mee en je vindt de bron
in alle vreugd zit de zon van je hart.*

Tel tot drie

*als deze zon achter wolken kiekeboeke speelt:
is er pijn, is er verdriet, is de vreugd er niet*

Tel tot drie, zing met ons mee:

*weet dat door de nevels van verdriet
toch de zon knipoogjes schiet*

't leven is fijn zo je 't ziet!

*Zing met ons mee met je hart vol zon!
't Leven is fijn als je zingt met je hart.
Kom met ons mee en je vindt de bron
in alle vreugd zit de zon van je hart.*

.....

*Zing met ons mee met je hart vol zon!
't Leven is fijn als je zingt met je hart.
Kom met ons mee en je vindt de bron
in alle vreugd zit de zon van je hart.*

Tel tot drie

*Klap in je hand als alom de barometer daalt:
slecht humeur, komt er gezeur, zie de zon is weg!*

Tel tot drie

*Klap in je hand, zing dan luid het chierowietjeslied
tot het kwik stilaan er stijgt:
't leven is fijn zo je 't ziet!*

*Zing met ons mee, met je hart vol zon!
't Leven is fijn als je zingt met je hart.
Kom met ons mee en je vindt de bron
in alle vreugd zit de zon van je hart....*

Een afsluiter voor Onderweg

- L. We sluiten vandaag het kerkelijk jaar af en kijken uit naar de advent. Advent is een tijd van verwachten, van uitzien, van dromen. Tijd om de verhalen opnieuw ter hand te nemen en te ervaren dat God een verbond wil sluiten met mensen. Tijd ook om te beseffen dat het licht kan groeien door onze hartelijkheid, door onze solidariteit. Advent is een tijd om te verwachten en te geloven in nieuw leven. Geloven zet je in beweging, zet je op weg om te samen te bouwen aan een wereld waar er plaats is voor elke vrouw, elke man, elk kind.

Zending en Zegen +

- V. Laat ons alle dagen liefhebben en werk maken van onze gezamenlijke idealen, van Gods droom: 'Een wereld van vrede en gerechtigheid'. Laat ons, elkaar zegenen in naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. +

Viering samengesteld door Alis, als oud-chiroleidster, met veel respect voor alle jeugdbewegingen.

www.parochiesinbeweging.be

