

# WAT KAN JE OP EEN JAAR VOELEN, DENKEN, BETEKENEN, MEEMAKEN IN EEN PAROCHIE EN ZENNEDAL

Een weergave van een jaartje parochie zijn/vormen in 2022.  
Met ook een stukje Zennedal en Ommekaar in verweven.  
Sterk verbonden met elkaar.

*Beste bruggenbouwer, meedenker, creatieve duizendpoot,  
winterslaper, zomergenierter, goudenkadertje, snoeper,  
enthousiasteling, geestige bezoeker, warme ontvanger en  
gever, steunpilaar, oprechte kansgever, ...*

2022 begon een beetje anders dan 2021. Corona lag nog wel op de loer maar er kon terug een beetje meer. Ondertussen zijn we weer een beetje verder en mag er terug een knuffel, een hand een zoen ... tevoorschijn komen. Het voelt toch terug een beetje meer als samen. Als ik even terugblik naar de Kerstviering dan kon je daar warmte, verbondenheid en samen zijn voelen. Het kan natuurlijk zijn dat de prachtige gezangen van het koor daar ook voor iets tussen zitten.

We kregen mooie momenten maar ook moeilijke op ons pad. Afscheid nemen van mensen die we in ons hart dragen, loslaten en stilletjes terug opnieuw beginnen. Het vraagt tijd en omarming van anderen. Maar ook daar was er plaats voor in onze parochie. "Geef de ruimte en de tijd."

Openheid-dromen-aanvaarding-alles kan-even waardig-anders zijn-  
diversiteit-rustpunt-plaats van vertrouwen-verbinding-open blik op de  
wereld.

Vormingen kwamen op ons pad en we gingen aan de slag met verbindende communicatie, hoe vrijwilligers een plek gunnen in je organisatie, ... waardevolle momenten waar je nieuwe mensen ontmoet en kan bijleren.

De jongeren van Fjalmento vierden hun vormsel met Agna, Jan en Anita als stevige ondersteuning en schouderkloppers. Het was een prachtig moment, waar jongeren de kans namen om zichzelf te ontdekken en te laten zijn. Een kleine, fijne groep jonge mensen op weg naar de toekomst.

Inge en haar team bracht een sprankel in het concept solidaire maaltijd. We gingen op proefwandeltocht. Een wandeltocht met op een aantal plekken iets lekkers. Aperitief, soep, Chilli con carne en een dessertje om af te sluiten. Een top idee en misschien wel voor herhaling vatbaar. En toen kwam de Goede Week, een kerkkuis onder leiding van Rita, maar ook een krachtige dag met Lut die ons mee op weg nam doorheen Bach zijn Mattheuspassie. Een dag die bij verschillende mensen opriep om zeker nog eens te laten herontdekken (volgend jaar misschien). Rudy gaf ons inkijk in de kruisweg.

En het Paasweekend stond in teken van jongeren die aan de slag gingen met het Paasverhaal, de jongeren van het groeizegenjaar gaven een krachtige en ingetogen kijk op het Goede Vrijdag verhaal, Pilvia, Niel en Eric namen ons mee in de Paaswake en Ilse en Marleen maakten samen met hun jongeren de symboliek van de Paaskaars en gaven de Paasviering vorm. Een hele uitdaging ! Maar eentje waar we dankbaar op terugblikken.



En elk jaar trekt de ploeg op weekend, naar Dourbes.

Een gezellig huisje aan het heerlijke water van de Viroin. Erik en Bart zorgden voor het ontvangst, lekker eten en af en toe werd er zelfs getoast op ... De ploegleden gingen aan de slag, inhoudelijk een beetje dieper graven, zitten we nog altijd in de richting waar we naartoe willen ? Voelen we ons nog goed als we de visietekst lezen ? Samen op weekend gaat geeft andere inzichten, kansen om elkaar net dat tikkeltje beter te leren kennen en ons verbonden te weten.

En daar kwam mei al aan. Een feestmaand, groeizegenjongeren die een gelovige stap zetten in hun leven, kleine 8-jarigen die met grote ogen de verhalen van Jezus horen en hiermee aan de slag gaan. Die kleur brengen in de meimaand en vrolijk gelach en guitigheid onze kerk laten binnenwandelen. Maar ook het Open Kerkenweekend met als thema 'droompaden' was wonderbaarlijk mooi. Hoeveel dromenvangers we in de kerk ophingen is een vraagteken maar het was wondermooi, magisch. Jan ging aan de slag met al onze droomliedjes en het hele weekend kon je van iedereen een droomliedje beluisteren. Een ware streling. Agnes speelde een wondermooi orgelconcert, Mariël liet ons proeven van een aquarelcursus voor beginners, we hadden een dromenvanger workshop, kinderyoga, grime met Gust en in Ene

Openheid-dromen-aanvaarding-alles kan-even waardig-anders zijn-  
diversiteit-rustpunt-plaats van vertrouwen-verbinding-open blik op de  
wereld.

Plekke kon je de hele dag met Lego aan de slag. We sloten op zondag af met een viermoment en samen picknicken aan een lange tafel. Een weekend om in te kaderen !

Je las al even over Ene Plekke, een chill plek voor iedereen die even rust wil zoeken, een plekje om te filosoferen over geloof, het leven, de maatschappij ... of die gewoon even wil stilvallen, hangen in de hangmat, genieten van het geluid van de vogels. Je bent altijd welkom. Maar draag je er wel zorg voor.

En toen deden we een aankoop, parking kan je nooit genoeg hebben en dus werden we eigenaar van de parking frituur. Een schot in de roos. De kampgroepen konden eindelijk de grote containers een plek geven tijdens de zomermaanden. Zo werd het voor Marc, Chris en Danny een zomer om nooit te vergeten, samen met een heel team vrijwilligers lieten ze de zomer 'zomers' verlopen en konden een heleboel jongeren genieten van een zorgeloos kamp. En ook José is er altijd, voor kleine en grote ingrepen, hulplijn als er ergens een rat geniet van onze tuin, schilderwerken, vlaggen ophangen en uitzoeken, poetsen en schrobben van douches en slaapzalen. En langzaam gaat hij zijn laatste jaartje in, herfst 2023 wuiven we José uit en kan hij samen met Fabiola genieten van hun plekje aan de kust.

In september kwamen Bart en Danielle eraan, samen aan de slag voor het beheer en onderhoud van de zalen. Een hele uitdaging. Maar ook de verschillende groepen die mee bestuur vormen. De ploeg die 'zonder het moe te worden' altijd weer op nieuw aan de slag gaat. Altijd weer nieuwe uitdagingen krijgt en op zoek gaat naar oplossingen. Die overleg pleegt en met een positieve drive de parochie vorm geeft. De kerkraad die elk jaar opnieuw in communicatie gaat met de andere besturen. Die zorgt voor een goed beheer van het kerkgebouw en mee gaat in verschillende projecten. De parochieraad die met een nieuw systeem van wissels in het voorzitterschap ook zichzelf opnieuw een plek geeft.

Waar iedereen betrokken is en zich sterk verbonden voelt met de parochie, Zennedal en Ommekaar. Een groep warme mensen die elkaar durven bevragen en uitdagen. En ook de ankermensen : mensen die er zijn met fijne woorden, krachtige uitspraken en een positieve blik. Die ons uitdagen om te lezen, ons te verdiepen en verder te kijken.

Toen kwam er ook nog een gezellig, overheerlijk Pastafestijn aan. Wat een team.

En wat een fijne avond... een waar feest.

Zo kunnen we natuurlijk wel wat gouden kadertjes hangen 😊

Samen het leven vieren dat doen we elke zondag, samen rond de tafel, in verbondenheid met elkaar en de wereld. Ons geloof Beleven en handen en voeten geven. Door een gezin in nood op te vangen en te voelen dat een heleboel mensen zich hier mee achter zetten en zorg willen dragen. Door kaartjes, kleine attenties te sturen en rond te dragen. Door een schouderklopje te geven en elkaar te omarmen.

De herfstmaanden geven ook altijd kansen om te ontmoeten, te ontdekken. De week van de veerkracht, het weekend van relatiepastoraal, de jongeren die op zingevingsdagen kwamen, ...

Openheid-dromen-aanvaarding-alles kan-even waardig-anders zijn-  
diversiteit-rustpunt-plaats van vertrouwen-verbinding-open blik op de  
wereld.

En dan mochten we de advent in stappen. De adventuurdag gaf ons energie en goesting. Het was een wondermooie tijd. Els, Nancy, Ilse en Josette namen drie dagen vrij om alle bestellingen van kransen vorm te geven. Hun creatieve handen sloegen op hol. Prachtig om te zien hoe de kerk een plek van verbondenheid en creativiteit werd. Er worden in de vieringen heel wat omhalingen gedaan voor goede doelen maar eentje sprong er dit jaar tussenuit Welzijnszorg 'samen tegen armoede'. Alle acties samen brachten in totaal 3027 euro op, soepopdestoep momenten, adventuurdag, de omhalingen maar ook de winkelcaractie van Ommekaar was fantastisch. Dus een dikke dank je wel aan iedereen die Welzijnszorg een warm hart toedraagt. Met kerst zong het koor de pannen van het dak, Nathalie en Nancy gingen voor in een warme, gedragen viering. Het Chinese teken voor luisteren doet denk ik nog altijd een belletje rinkelen.

En toasten doen we aan de bar op het leven, elkaar, ons gelovig zoeken en vinden, de liefde en tederheid.

En zo dromen we verder, hoopvol naar de toekomst met de levenslessen en levensvisie van Don Bosco die mee met ons op weg gaat.



Een warme groet vol dankbaarheid voor jullie krachtige inzet en overgave, Els

Wil je proeven van sfeerbeelden, mooie teksten en gedachten dan kan je nog altijd scrollen op de facebookpagina of verdiep je eens op onze website. De kerk blijft open, er staat koffie en thee en je bent altijd welkom voor een babbel.

Openheid-dromen-aanvaarding-alles kan-even waardig-anders zijn-  
diversiteit-rustpunt-plaats van vertrouwen-verbinding-open blik op de  
wereld.



En voor alle meedenkers, bruggenbouwers, twijfelaars, steunpilaren, doorzetters, ideeënspreekelaars, rustbrengers, schouderkloppers, knopendoorhakers, hardwerkers, hartverwarmers ... aan al wie het verschil maakt

Warme wensen voor een  
Krachtig Nieuw jaar vol  
koestermomenten

Openheid-dromen-aanvaarding-alles kan-even waardig-anders zijn-  
diversiteit-rustpunt-plaats van vertrouwen-verbinding-open blik op de  
wereld.