



Ook benieuwd naar de symboliek van de Don Bosco-tuin?

We nodigen je uit op 1 mei om 13u voor “Zingeving in de natuur”. Er zit veel symboliek verscholen in de beelden en kunstwerken in de tuin van de Don Bosco-parochie. We wandelen langsheen de verschillende symbolen en krijgen meer uitleg over de betekenis ervan. De symbolen nodigen ons uit om bewust stil te staan bij ons leven.

Ken je Lavaqua al?

Dit is de eerste Lavaqua-activiteit. Onder de naam ‘LAVAQUA’ creëren we een plek in de tuin van de Don Bosco-parochie om buitenrituelen, vieringen en ceremonies

mogelijk te maken. Het is de bedoeling een open plek te creëren waar iedereen welkom is die nood heeft aan zingeving.

LAVAQUA staat voor:

- L=lucht, leven
- A=aarde
- V= vieren, vuur
- Aqua = water, bron van leven
- Lava : vruchtbare, rijke grond.

Hou ook 19 mei alvast vrij in je agenda! Dan maken we een spiraal met natuurlijke materialen!

Praktische info:

01/05/24 om 13u – 15u in tuin Don Bosco Buizingen,

Begeleid door Marga Devalck en Nadia Denayer

Prijs: €15

Zie www.rzijn.be/lavaqua

Inschrijven of meer info: nadia@rzijn.be