

Zwijgen is geen optie

Welkom +

“zwijgen is geen optie”

een zin die we vandaag laten weerklinken dankzij de podcast en het boek van Anthony Bosschem en de brief die we ontvingen van de parochiefederatie van Herent.

In de pers verscheen de beslissing van de Bisschoppelijke Raad om de parochie Don Bosco Buizingen niet langer te erkennen maar als een zelfstandige organisatie te laten bestaan binnen de pastorale zone Halle. Deze beslissing van de Bisschoppelijke Raad wordt gemotiveerd door de grote verschillen die blijven bestaan in de visie op het vieren en voorgaan van de sacramenten. Vanuit onze Federatie betreuren we deze beslissing ten zeerste. Deze beslissing staat lijnrecht tegenover de evangelische beweging die christenen van vandaag zo eigen is en die ons elke dag helpt bij de keuzes waar we voor staan. Niemand is bovendien gebaat bij een gepolariseerde Kerk!

Even stilvallen

“zwijgen is geen optie”

Durven we genoeg zeggen wat we denken

Durven we genoeg zeggen wat we voelen

Durven we met complimenten strooien

Durven we genoeg zeggen ik hou van jou

Durven we genoeg zeggen ik heb je graag

Durven we met warme omhelzingen strooien

Durven we genoeg lachen
Durven we genoeg geloven
Durven we genoeg aandacht schenken

Laten we samen durven

Even stilvallen

De eerste Lezing roept ons op

“zwijgen is geen optie”

Er is niets mis met voorschriften die een gelovige grondhouding gestalte helpen te geven, zolang deze niet ten koste gaan van de aandacht voor God en de medemens. De kernvraag luidt dan ook: primeren voor ons de wetten en voorschriften die de mens doorheen de voorbije eeuwen in het leven heeft geroepen? Of geven we alle ruimte aan de manier waarop Jezus ook in zijn tijd de Tora oversteeg vanuit dat ene gebod: ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’.

Even stilvallen

In het Evangelie ontdek je pareltjes

“zwijgen is geen optie”

Woordje door de ploeg

Wij zien hoe leken voorgedragen worden door gelovige gemeenschappen in Buizingen en andere parochies, en daar op een authentieke wijze inhoud en vorm geven aan de boodschap die Christus ons gebracht heeft. Zij kleuren wellicht hier of daar buiten de lijntjes, maar blijven nog altijd op hetzelfde blad...

Wij geven graag alle ruimte aan de manier waarop Jezus ook in zijn tijd de Tora oversteeg vanuit dat ene gebod:

‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’.

We willen alle mensen in onze gemeenschap die opstaan en niet zwijgen met warmte en omhelzingen bevestigen

Dank je wel lied geschreven door Jolien

*Hand in hand op een pad, bestemming onbekend
Samen op avontuur met zoveel talent verwend
De éne kuist, terwijl de ander zingt
We staan allemaal paraat Een viering voorgaat, kamp ontvangt, in de
ploeg of raad*

*We gaan vooruit en kijken niet achterom
“alles kan” dat is onze rijkdom
Oh, dankjewel om hier een deel te zijn
Zo knap, sta jij in het leven
Met grote inzet, van zowel groot als klein
Gelijk-waardig g'loof beLEVen*

*Heb ik zo 'n dagje dat ik klaag
Weet ik zeker: ze zien me graag
Hier is, ruimte om mezelf te zijn
Tussen de bomen, bij jou thuis te komen,
Te bouwen aan m'n zotte dromen*

*Don Bosco leerde ons: “van het kind kan je leren”
Open onbezonnen en vrij gedachtengoed stimuleren
Zo streven wij naar een ideaal
Spelenderwijs geven wij hier jongeren taal
Schrijven zij weer een nieuw verhaal*

Samen ons geloof Beleven

“zwijgen is geen optie”

Christus zocht voortdurend naar verbinding tussen mensen. Wie uitgesloten werd, haalde Hij terug binnen de kring. De geloofsgetuigenissen hiervan zijn legio in het evangelie: Zacheüs, Bartimeüs, de parabels over het verlorene (schaap, geldstuk, zoon, ...), enz. Jezus riep zijn toehoorders telkens op om te handelen zoals

het er bij God aan toegaat: God gaat op zoek naar het gekwetste. Hij tracht te verzamelen en wij worden opgeroepen tot een zelfde houding van erbarmen.

Deze gemeenschap zit vol geloof en energie.

Laten we samen ons geloof beleven en zorgzaam zijn voor elkaar.

Samen geloven we in Speelzinnig verbonden zijn.

Samen geloven we in onszelf en in onze mogelijkheden
en in de anderen die met ons mee de weg gaan.

Samen dromen we dat geloven doorheen
elke dag handen en voeten krijgt,
omdat er Iemand is die ons nooit loslaat.

Samen geloven we in onze inzet en verbondenheid.

Samen geloven we in elkaar niet loslaten in moeilijke momenten.

Samen geloven we in vreugde,
liefde en geluk om te groeien en jezelf te worden.

Samen geloven we dat deze gemeenschap boordevol vriendschap zit
Vriendschap is teder, broos en eindeloos.

Laat onze vriendschap levensecht zijn.

Samen geloven we dat deze gemeenschap boordevol kennis zit
Kennis die nog onbekend is, de veelheid is niet te overzien.

*Wij geloven in de manier waarop Jezus ook in zijn tijd de Tora oversteeg vanuit dat ene gebod:
'Gij zult uw naaste beminnen als uzelf'.*

We laten ons betoveren

Samen danken, voelen, bidden, breken en delen van ons leven

Vieren dat is feest

Elke dag iets groots, iets kleins, iets onverwachts

Dankbaar vasthouden

Van ontroering of een schaterlach

Van wat blij maakt of nooit overgaat

Van herinneringen en dat ene moment in het nu, nu, nu

Van dromen en van elkaar

Er was ooit één mens die luider heeft gedroomd,
voor wie zwijgen ook geen optie was, die ons tot op vandaag blijft oproepen
om te werken aan een betere wereld, Jezus van Nazareth.

V. Lieve God, Vader, Moeder,
we willen tijdens de zomertijd extra oog hebben
voor elkaar, voor iedereen die wij op onze weg ontmoeten.
Onze verschillen omarmen en ontdekken.

Samen: Als teken van onze verbondenheid
en zorg voor elkaar zetten we vandaag opnieuw
het brood en de wijn op deze tafel
en we geloven dat we door het breken en delen met elkaar
zorgen voor een mooie toekomst.

Samen: We zijn dankbaar voor de vele zorgende handen,
de warme ontmoetingen,
de mensen met lef die anderen durven ontmoeten
en omarmen. Die doorheen de verschillen kunnen zien
en kansen durven reiken.

V. Dankbaar zijn we om Jouw Zoon, Jezus
hij leerde ons dat verschillend zijn een rijkdom is,
dat ieder mens een plek verdient en de kans om te groeien.

Zijn leven was gevuld met daden van liefde en warmte.
Ook op die laatste avond, samen met zijn vrienden aan tafel
in één of ander huis, stelde hij een onvergetelijk gebaar van liefde...

woorden van Leven

Samen: Dat dit breken en delen ons mag sterken om
op te staan, om op te komen, om onze ogen te openen
zodat onrecht ons blijft beroeren en bewegen.

Onze Vader

Vredewens

Samen breken en delen

Samen: Prent het in mijn hart Heer,
Jij bent het levend brood.

Een afsluiter voor Onderweg ‘vogels’

*'k Wil zo graag blijven dromen nu de zomer t'rug gaat komen
wilde vogels in mijn hoofd en ik denk aan 't vuur in jou
dan wil ik blijven zingen als ik weet dat een vriend zal wachten,
dan wil ik mee, mee, mee!*

*Zo zing ik stenen omhoog zo til ik mensen rechtop
en zoen ik jou bijna!*

*Droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, in hemellicht, droom je droom en ga er voor!*

*droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, een regenboog droom je droom en ga er voor!*

*Als ik wil blijven dromen ruik ik bloemen in jouw woorden
zingen vogels in mijn hoofd God, ik hou van 't vuur in jou
en ik wil blijven hopen als ik zwem in een zee van vrienden
dan wil ik mee, mee, mee!*

*Zo zing ik stenen omhoog zo til ik mensen rechtop
en zoen ik jou bijna!*

*Droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker
vogels en sterren, ze vliegen hoog, droom je droom en leef er voor!*

Zending en Zegen +



Met enthousiasme gemaakt door de Don Boscoploeg, Steven, Freddy, Inge, Els (x2) en Arne dankzij het boek en de podcast “zwijgen is geen optie” van Anthony Bosschem en de brief van de federatieploeg van Herent.

www.donboscozennedal.be

Like onze facebookpagina en volg ons op instagram

Kom in de zomermaanden zeker eens genieten van de rust, stilte en mooie muziek.

Koffie en thee staan altijd klaar.

We kregen een krachtige, waarderende brief via de federatieploeg van Herent.

In de pers verscheen de beslissing van de Bisschoppelijke Raad om de parochie Don Bosco Buizingen niet langer te erkennen maar als een zelfstandige organisatie te laten bestaan binnen de pastorale zone Halle. Deze beslissing van de Bisschoppelijke Raad wordt gemotiveerd door de grote verschillen die blijven bestaan in de visie op het vieren en voorgaan van de sacramenten. Vanuit onze Federatie betreuren we deze beslissing ten zeerste. Deze beslissing staat lijnrecht tegenover de evangelische beweging die christenen van vandaag zo eigen is en die ons elke dag helpt bij de keuzes waar we voor staan. Niemand is bovendien gebaat bij een gepolariseerde Kerk!

Wij zien hoe leken voorgedragen worden door gelovige gemeenschappen in Buizingen en andere parochies, en daar op een authentieke wijze inhoud en vorm geven aan de boodschap die Christus ons gebracht heeft. Zij kleuren wellicht hier of daar buiten de lijntjes, maar blijven nog altijd op hetzelfde blad...

Er is niets mis met voorschriften die een gelovige grondhouding gestalte helpen te geven, zolang deze niet ten koste gaan van de aandacht voor God en de medemens. De kernvraag omtrent de beslissing over Buizingen luidt dan ook: primeren voor ons de wetten en voorschriften die de mens doorheen de voorbije eeuwen in het leven heeft geroepen? Of geven we alle ruimte aan de manier waarop Jezus ook in zijn tijd de Tora oversteeg vanuit dat ene gebod: 'Gij zult uw naaste beminnen als uzelf'.

Christus zocht voortdurend naar verbinding tussen mensen. Wie uitgesloten werd, haalde Hij terug binnen de kring. De geloofsgetuigenissen hiervan zijn legio in het evangelie: Zacheüs, Bartimeüs, de parabels over het verlorene (schaap, geldstuk, zoon, ...), enz. Jezus riep zijn toehoorders telkens op om te handelen zoals het er bij God aan toegaat: God gaat op zoek naar het gekwetste. Hij tracht te verzamelen en wij worden opgeroepen tot een zelfde houding van erbarmen.

Bovendien lezen we in het evangelie bij herhaling dat Jezus trouw was aan de Tora maar optrad tegen het keurslijf van voorschriften dat aan de joden werd opgelegd. Door zo'n keurslijf ging immers de aandacht voor God en de medemens verloren. De getuigenissen hiervan zijn eveneens legio in het evangelie: de genezing op sabbath, de overspelige vrouw, genezing van een lamme, de tollenaar Matteüs enz. In het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar formuleert Jezus zijn kritiek zelfs bijzonder scherp: 'Op de stoel van Mozes hebben de Schriftgeleerden plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden.'

We hebben al regelmatig mogen ervaren hoe onze bisschoppen bij moeilijke evenwichtsoefeningen als deze hun erbarmen voor elke medemens naar de voorgrond konden schuiven. Denk maar aan de zegening van homorelaties waar zij wetten en regels overstegen en resoluut kozen voor de medemens! We kunnen alleen maar hopen dat dit vanuit eenzelfde evangelische beweging ook mag gebeuren bij parochies waar leken vanuit een oprechte en christelijke beweging vorm geven aan ons geloof.

Getekend: De federatieploeg van Herent