

Waarvoor kies je, voor wie kies jij?



Welkom +

V. Maakt onze politieke partij 8.0, ‘Ommekeer en verandering’, vandaag kans?

Durven wij vandaag kiezen voor onze broeders en zusters, en niét alleen voor degenen die hetzelfde denken, er hetzelfde uitzien, hetzelfde doen.

Juist dáár ligt onze opdracht, denk ik.

Daarvoor koos ook Hij, die wij mogen noemen + Vader, Zoon en Heilige Geest.

Lied Ik heb/had een droom van een wereld

*Ik had een droom van een wereld,
wereld waaraan we samen bouwen,
Droom van een wereld, wereld heel nieuw ...*

*Wegen bouwen, maar dan allen samen,
handen reiken maar aan allen samen
op weg trekken met ons allen samen,
Wegen verleggen en hand in hand trekken naar een nieuwe tijd.*

*Harten geven, maar dan allen samen,
beter leven met z'n allen samen,
angst verjagen bij ons allen samen,
geven w' ons hart aan mekaar om te leven in een nieuwe tijd.*

*Echter leven maar dan allen samen,
leven bouwen met z'n allen samen,
leven geven, aan ons allen samen
bouwen aan 't leven en houden van 't leven in 'n nieuwe tijd.*

Moment van inkeer

L. Mild worden...

het is een van de moeilijkste opgaven in het leven.

Het lukt me niet altijd.

En toch... zou ik graag een mild mens worden,

zacht in mijn woorden, in mijn gebaren,

zacht in de klank van mijn stem, in de blik van mijn ogen,

zacht in heel mijn manier van doen en zijn.

Een minder hard oordeel,

minder mezelf laten gelden ten koste van anderen.

Luisteren en horen dat elk ander mens een wonder is.

Genieten van heel kleine dingen.

Houden van mensen zoals ze zijn.

Vanuit stilte komen tot gebed

Samen Heer onze God,

waar Jezus tot mensen spreekt

gebruikt Hij klare taal.

Op U gericht, kiest Hij onverdeeld voor goedheid

en vaak voor mildheid.

Wij bidden U:

geef dat wij ons vasthouden aan Jezus 'woord,

dat leven is en leven geeft.

Help ons groeien

naar uw oorspronkelijk beeld.

Amen.

Eerste Lezing

Over een kleine prins en een roos



L. De kleine prins zocht een vriendje om mee te spelen. Plots kwam hij een vos tegen. "Ik kan niet met je spelen", zei de vos, "want je hebt mij nog niet tam gemaakt." "Wat is dat: tam maken?" vroeg de kleine prins. "Dat betekent dat je uniek bent voor mekaar en mekaar nodig hebt," legde de vos uit.

Nu had het kleine prinsje een roos waar hij goed voor zorgde. Hij begreep dat ze veel belangrijker voor hem was dan alle andere rozen. Hij keek naar de andere rozen en zei: "De mensen die voorbij wandelen, zien geen verschil tussen mijn roos en jullie. Maar toch is mijn roos veel belangrijker, omdat ik haar water heb gegeven en onder een stolp gezet; omdat ik haar beschermd heb"

Toen zei de vos: "Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed zien. Wat echt belangrijk is, kun je niet zien met je ogen. Al de tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk. De mensen vergeten dat, maar jij mag het niet vergeten. Je bent verantwoordelijk voor je roos."

"Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos," herhaalde de kleine prins om het goed te onthouden.



naar Antoine de Saint-Exupéry

Muziek

Toots Thielemans - Midnight cowboy

Blijde Boodschap

Mc 3, 31-35

*Een zee van mensen, mensenzee.
Spring er maar in, zwem met ons mee 2x*

Samen ons Geloof Beleven

L. Ik geloof in mensen die elkaar zien,
in mensen die elkaar waarderen en steunen.
Ik geloof in mensen die eerlijk in de spiegel
durven kijken en opmerken waar het beter kan.
Ik geloof in mensen die zich inzetten
en die solidair zijn.

Samen Ik geloof in Jezus die ons ziet
en die ons de weg wijst.
Zijn dienstbaarheid en vriendschap
zijn een voorbeeld voor ons allen.

L. Ik geloof in zijn Geest van liefde,
in zijn durf en eerbied voor wie anders zijn.
Ik geloof in God die ons de juiste bril geeft
en ons aanmoedigt anders naar de wereld te kijken.

Samen Ik geloof in God die ons kansen geeft
om elkaar beter te ontmoeten
en elkaars hart te verrijken.

Lied

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 2x

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die open gaan. 2x

Hier wordt de Stem gehoord die nog klinken mag,
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag. 2x

Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft:
"Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?" 2x

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan. 2x

Gebed bij de gaven

V. God, wij leggen vol vertrouwen alles in Uw handen:
onze gaven van brood en wijn, onze toekomst,
onze stille wensen en diepe verlangens.

Al wat wij U aanbieden is de uitdrukking van onze dankbaarheid
en ons besef dat alles ons door U geschonken werd:
genegenheid en vriendschap, roeping en inzet,
onze kansen om te mogen kiezen.

Tafelgebed

L. Wij danken U, God, voor de liefde en vriendschap
die tussen mensen mogelijk is,
voor de mooie bloemen langs de weg,
voor woorden die genezen.

Samen Wij danken U voor troost en blijdschap iedere dag,
voor duizend kleine dingen,
voor vruchtbare aarde en vrolijke mensen,
voor stilte en licht, voor duister en vuur,
voor zeeën en bergen.

V. Wij danken U voor schoonheid die tot ontroering voert,
voor vogels in de hoogte en vissen in de diepte,
voor kinderen, jongeren en volwassenen die nog mogen dromen
en mensen die geborgenheid geven.

Samen Wij danken U voor de vriendschap
die woordeloos over U vertelt,
voor trouw die mensen nieuwe adem geeft,
en hen weer nieuwe moed geeft.

L. God, U hebt ons dikwijls verteld dat U te vinden bent
daar waar mensen kiezen voor het goede,
daar waar begrip aan de dag wordt gelegd,
waar liefde nieuwe kansen schept voor zoekende mensen,
waar uit aandacht voor elkaar een goddelijke vonk
van hoop en vertrouwen ontstaat.

V. U hebt ons uw Zoon gegeven,
die liefde was, volop, met hart en ziel,
die aandacht had met hart en handen,
die als een vuur was dat brandde voor anderen...

- woorden van leven –

Samen Zo bouwen we mee aan een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, ook in deze tijd.
Dan kan men opnieuw gaan hopen en geloven
dat het ooit eens beter zal worden,
dat er op deze wereld geen grenzen meer zijn,
alleen vrede, vriendschap en vreugde.
Dan zult U altijd onze God zijn en wij altijd Uw volk.

Lied

*Ubi caritas et amor,
ubi caritas deus ibi est.*

Onze Vader



Vredewens Een



voor

alle vaders en opa's,
alle pleegvaders, toekomstige vaders,
alle vaders die we moeten missen en in ons hart bewaren,
alle vaders die met een zware lege plek moeten leven,
alle mannen die een vader-taak opnemen in hun leven door zich
verantwoordelijk te voelen voor anderen ...

Communie

Samen: Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.

Tijdens de communie luisteren we naar 'Gold' van Gabriel Rios.



Lied

Mama said

Jasper Steverlinck op muziek van K3

Mama said, there'll be tears There'll be sunshine through the years Life goes up, it goes down, like a merry-go-round There'll be days you won't see There'll be times you'll feel free	Papa/ Mama zei, er zullen tranen zijn Er zal zonneschijn zijn door de jaren heen Het leven gaat op en neer, net als een draaimolen Er zullen dagen zijn dat je blind zal zijn Er zullen tijden zijn waarop je je vrij voelt
Life is ebb and it's flow You know I told you so And oh, no one knows How the river flows And all I wanna say is, I love you anyway	Het leven is eb en vloed Je weet dat ik je dat zo verteld heb En oh, niemand weet Hoe de rivier stroomt En wat ik je wil zeggen is: Ik hou toch van je
Mama said when you cry Wipe the tears from your eyes Life is cruel, don't be fooled	Papa/ Mama zei dat als je huilt Veeg de tranen uit je ogen Het leven is wreed, laat je niet misleiden
Sometimes you bend the rules There'll be joy, you'll feel pain	Soms buig je de regels om Er zal vreugde zijn, je zult pijn voelen

<p>Stay strong, don't refrain Have no fear, love is here, it will never disappear And oh, no one knows, how the river flows</p> <p>And all I wanna say is, I love you anyway Mama said you'll find love There'll be hard rains from above Don't let go, don't give in, don't let the bad ones in Mama knows, she has seen the dark side of the dream Just don't give your heart away To the one who will not stay</p>	<p>Blijf sterk, weiger niet Heb geen angst, de liefde is hier, het zal nooit verdwijnen En oh, niemand weet, hoe de rivier stroomt</p> <p>En wat ik je wil zeggen is: Ik hou toch van je Papa/ Mama zei dat je liefde zult vinden Het zal hard gaan regenen Laat niet los, geef niet toe, laat de slechten niet binnen Papa/ Mama weet het, hij/ze heeft de donkere kant van de droom gezien Geef je hart niet weg Aan degene die niet zal blijven</p>
---	---

Een afsluiter voor Onderweg

L. Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn,
een paar mensen dichtbij
en een plek waar men brood en wat vriendschap mag vragen.
Er is niet zoveel nodig om gelukkig en hoopvol te zijn,
een paar woorden van troost, een paar woorden van trouw
een bloem, een lief kind en wat warmte voor koude dagen.
Er is niet zoveel nodig om gelukkig te zijn
en om met blijdschap naar morgen te kijken,
Jouw weg te gaan,
Want we weten God is begaan met ons als géén één.

Zending en Zegen +

Laat ons blijven kiezen voor die weg van Jezus,
Zodat Hij een hou-vast mag zijn op onze tocht. +

Met enthousiasme gemaakt door Katrien
www.paroehiesinbeweging.be