

“Ik ben de ware  
wijnstok!”



**Welkom +**

*O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan?  
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding,  
geen eten, geen drinken - hoe kun je bestaan?*

*O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?  
Je twist met de machten. Je eet met verachten.  
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.*

*O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet?  
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde,  
geen stempels of keurmerk, geen kunstwerk of lied.*

*O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat is je missie waar jij je voor geeft?  
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?  
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?*

*Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten.  
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.  
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.*

## **Gebed om vergeving**

Heer, ondanks onze goede bedoelingen wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont. Vaak denken wij sterk genoeg te zijn om onze eigen koers te varen, maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun, uw kracht, uw licht. Gij vraagt ons licht en warmte te zijn voor anderen.

*Stilte*

## **Laten we samen bidden**

Heer, onze God, wat nietig is en onaanzienlijk, brengt Gij volop tot leven. Zie neer op onze kleinheid, laat ons uitgroeien tot de gestalte van Jezus, uw Zoon.

## Eerste lezing Handelingen 9, 26-31

In Jeruzalem aangekomen deed hij pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem, omdat zij niet konden geloven, dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Deze probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest.

*Diep in de dingen hoor ik Je zingen,  
voel ik Jouw hartslag, lees ik Jouw Naam.  
In duizend kleuren, vormen en geuren,  
klanken en smaken, grijp Jij me aan.*

*Zon, maan en sterren, wolken en regen,  
bergen en zeeën loven Jouw Naam.  
Waar ook ter wereld proef ik Jouw zegen,  
kruis Jij mijn wegen, raak Jij me aan.*

*Boordevol leven zindert Jouw vreugde,  
glinstert Jouw glimlach, trilt Jouw bestaan.  
Vlinders en vogels, planten en dieren,  
bloemen en kruiden eren Jouw Naam.*

*Aarde en hemel, zomer en winter,  
morgen en avond prijzen Jouw Naam.  
God, ik zou wensen dat ook de mensen  
zouden getuigen van Jouw bestaan.*

## **Evangelie Joh. 15, 1-8**

### **Overweging**

#### **Voorbeden**

L. Heer, Gij geeft groeikracht aan menselijke inzet. Gij laat ons heel maken wat stuk is, gezond wat ziek is en gaaf wat in de mens beschadigd is.

L. Voor jonge kinderen die liefde tekort komen, voor zieken en stervenden die in nood zijn; dat in hen hoop en vertrouwen mag groeien.

L. Voor allen die verantwoordelijkheid dragen; dat zij door het kleinste wat zij doen aan anderen een sprankel van Uw licht mogen doorgeven.

*Omdat Gij het zijt groter dan ons hart  
die mij hebt gezien eer ik werd geboren.*

## **Dank – en tafelgebed**

V. God met ons, zo mogen wij U noemen  
want Gij hebt ons gemaakt tot uw volk  
en wilt in ons midden wonen.

Met brood en wijn in onze handen  
bidden wij U: begin met ons, hier verzameld  
rond uw tafel, uw nieuwe hemel, uw nieuwe  
aarde, ons toegezegd door Jezus, uw Zoon en  
onze Heer. Amen.

**Samen** Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen  
om anderen een menswaardig bestaan  
te verzekeren, voor hen die hun huis  
gastvrij openstellen.

L. Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen,  
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen;  
voor mensen die kunnen troosten.

**Samen** Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte  
brengen, die oog hebben voor kleine

dingen, die zich verheugen in de  
grootheid van anderen.

... voor mensen die hongeren naar  
gerechtigheid, die lijden omwille van  
het onrecht dat anderen wordt  
aangedaan.

... voor mensen die mild zijn in hun  
oordeel, die eerbied hebben voor het  
leven, die hun hart openen voor  
vergeving en verzoening.

V. Wij danken U voor Jezus van Nazareth,  
die zijn hele leven lang de mens groeikracht gaf  
om -opnieuw- te leven.

### **Woorden van Leven**

V. Wij danken U, Vader,  
geen leven is zo vruchtbaar geweest, geen mens  
was zo gegeven. Hij is met U de weg ten einde toe  
gegaan en zie: Hij leeft!

**Onze Vader...**

## Vredeswens

God van mensen, wek in ons de zachte krachten van liefde, vrede en geduld, van trouw en vriendelijkheid. Laat ze rijpen in ons hart zodat mensen kunnen geloven in de komst van uw Rijk.

## Samen aan tafel

**Samen:** Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.

*Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen  
op weg te gaan, met zijn vragen, onbehagen,  
moet met anderen samengaan.*

*Niemand kan het leven aan  
als hij alleen blijft staan. Want een mens leeft  
niet alleen, je moet naar and'ren gaan.  
Want wie voor zichzelf wil leven en wie niet op  
weg wil gaan kan de andre mens niets geven  
en kan niet in God bestaan.*

*Wie wil leven moet zich geven,  
moet met brood naar de ander gaan en moet  
leven om te geven zoals Jezus dat heeft gedaan.  
Niemand kan het leven aan, je moet in Jezus  
naam met het brood in ied're hand  
naar alle mensen gaan.*

### **Slotgebed** Toon Hermans

God is zoiets als je diepste zelf.  
In Hem geloven is in zekere zin  
een vorm van zelfvertrouwen.

Al zou ik nooit hebben gehoord van religie,  
ik geloof dat ik uit mijn eigen hulpeloosheid  
en uit mijn eigen verdriet  
zou moeten kunnen afleiden  
dat er een God bestaat.

Ik ken mensen die niet nadenken over God,  
maar voortdurend door Hem worden bezielde.  
Ze spreken nauwelijks gebeden,  
maar zijn in hun hele doen en laten,  
zélf gebed geworden.

**Zegen en zending +**