

Samen LEVEN VIEREN

PASEN 2024

Zoek ons, raak ons met Uw heilig vuur...

*... dat wij leven voortbrengen
... dat wij liefde volhouden
... dat wij onrecht aanvechten
... dat wij geestdrift oproepen
... dat wij elkaar zegenen*



.. dan zal de dood niet meer zijn.

Hoezo? Hoor ik jullie zeggen,
wij leven midden in de dood.

En toch gebeurt het steeds opnieuw.

Wie lief heeft,
naaste wordt,
macht uit handen geeft,
luistert naar wie het moeilijk heeft,
doet wat moet gedaan:
recht voor ieder mens
die brengt honderdvoudig leven.

Welkom in deze paasviering in de naam van de Vader, Zoon en
heilige Geest. Amen.

Samen in al zijn betekenissen

In Congolese vieringen is het erg belangrijk om bij het begin
verbondenheid uit te drukken, verbondenheid met voorouders en
levenden nu. Geen belijden van schuld maar het noemen van
voorouders, van mensen met wie we nu op weg zijn; en er ons
daarbij toe verbinden het leven verder te zetten.

We nodigen iedereen uit om heel bewust even te gaan rechtstaan en
na even stilte te laten, ‘popcorngewijs’ een naam te noemen:
iemand uit je geschiedenis of je leven vandaag. Iemand met wie je
in verbinding staat of waarmee je meer verbonden wil zijn.
Hierna ga je zitten.

Wie dit wil, kan ook in stilte aan iemand denken, zonder luidop een
naam te noemen, en gaat dan zitten.

*Mijn hart was koud, het woord was stil
De wind stak op, de regen viel*

*De lucht was grijs, het vuur verdween
Ik zag jouw naam, verstild in steen*

*De hemel leek, zo ver van mij
De grijze grond, was zo dichtbij*

*Ik was nog nooit, zo klein geweest
Ik zag jouw naam, verstild in steen*

*Opeens een stem, van binnenuit
Een stille schreeuw, een zacht geluid*

*Mijn hart stond op, de angst verdween
Ik zag jouw naam, verstild in steen*

*Ik liet jou los, ik liet jou gaan
Ik zag dat alles wat geweest is, blijft bestaan*

*Ik zag het licht, ik vond de rust
Ik zag de ruimte, zag de wolken in de lucht*

*Mijn hart stond op, de angst verdween
Zag jou in alles om me heen.*

Zoveel zegt het licht

*Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.*

Evangelie uit Mc. 16, 1-8 en een woordje erbij

*Vul ons met uw liefde, Heer, vul ons met uw Geest
laat uw adem in ons stromen, dat wij weer tot leven komen.*

Geloven is een samen-woord

"Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij heeft ervoor gezorgd dat we hier samen zijn
op deze mooie planeet.

Hij is de hartklop van ons bestaan.

Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd
om er samen iets moois van te maken.

Samen: Ja, ik ben bereid om in God te geloven!

Ik geloof in Jezus, die ons de boodschappen van God
duidelijk heeft gebracht door zijn woord en daad.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde is,
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.

Hij is midden onder ons aanwezig
om ons verder samen op pad te zetten
naar een wereld vol liefde, hoop en vreugde.

Samen: Ja, ik ben bereid om me te laten inspireren door het leven van Jezus!

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost, en roept ons op
om samen met elkaar het licht uit te dragen.

Hij roept ons samen in deze geloofsgemeenschap.

Samen: Ja, ik ben bereid om me te laten leiden door de Geest om samen licht te zijn voor elkaar!

Voor zoveel willen we bidden...

Opstaan is ervaren dat nieuw leven plots doorbreekt. Geef ons dan groeikracht voor een wereld waarin het goed is om te leven. Dat wij steeds voor het goede durven te kiezen.

Opstaan is ondervinden dat nieuw leven aan het groeien is. Geef ons de moed om te zien waar wij onze handen uit de mouwen kunnen steken. Zo kunnen wij ons steentje bijdragen en opkomen voor de vele mensen in Congo, die plannen hebben en uitkijken naar nieuw leven. Dat wij solidair blijven met hen.

S. Opstaan is ontdekken dat nieuw leven ongemerkt zijn weg vindt. Geef ons een open hart om te zien waar wij samen iets kunnen betekenen. Zo kunnen wij vreugde brengen bij iedereen die met ons verbonden is.

Samen plezant sterk voor Broederlijk Delen

*Hé jij, strijd met mij een mooie wereld eisen wij
Hé (hé!), zij aan zij tot iedereen mee is, zingen wij!*

We delen zodat anderen kunnen leven.

Samen danken en vieren rond de tafel

V Toen Hij met zijn vrienden rond de tafel zat, nam Hij brood en dankte en deelde.

Sindsdien werd samen tafelen voor zijn vrienden danken en delen en zijn woorden herhalen:

“Neem en eet:

ons lichaam, onze tijd, ons bestaan.

Wij zijn er voor u”.

Sindsdien werd het herhalen van zijn woorden
de aanzet tot het herhalen van zijn leven.

Ieder van ons, met ons doen en laten,
met onze manier van leven,
kan vandaag een stukje van de droom zijn
die Jezus voor ogen had.

Aan wat we zeggen en doen,
kan iets te zien zijn, te horen, te voelen
van wie hij was.

En het delen van de wijn,
dat mooie gebaar dat hij stelde,
er kan vreugde en bevrijding van uitgaan,
kracht die mens en wereld beter maakt.

Samen:

Als ik hierop amen zeg,
dan zeg ik ja om stapjes te zetten
om zijn droom waar te maken.
Of ten minste te proberen met Gods zegen.

Onze Vader

Voor vrede kan iedereen in actie komen

Op een mooie sabbat komt een jongen
bij zijn vader, een Joodse rabbijn.

Woedend roept de jongen uit:

Wel vader, als ik God was zou ik het wel weten,
ik zou weten wat te doen met de wereld.

Alles wat je hoort, ziet en leest:

Armoede en oorlog, moord en misbruik,
de klimaatcrisis ...

Eén grote troep is het allemaal!

Als ik God was, ik zou...”

De jongen kreeg geen kans om uit te spreken.

Zijn vader springt overeind en

zet de voordeur wagenwijd voor hem open.

“Ben je kwaad, vader?” vraagt de jongen.

“Helemaal niet! Integendeel,” zegt de vader.

“Ik ben keiblij! Ga maar vlug de straat op,
dan kun je meteen aan je werk beginnen.”

Samen breken en delen

Slotlied Daar is de lente...

Daar is de lente daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen

De fallus impudicus staat al in bloei

En de blaadjes krijgen bomen

M'n vrouw en m'n kat zijn allebei krols

Het valt me moeilijk ze rustig te houden

Ik zal binnenkort weer 'n heleboel

Nesten moeten bouwen

Daar is de lente ...

De bloembollen barsten open met een

Knal en de meisjes ontbloten de kuiten

De bouwvakkers hebben na 'n nare tijd

Weer iets om naar te fluiten

Daar is de lente...

Daar is de lente daar is de zon

Bijna maar ik denk dat ze weldra zal komen

De fallus impudicus staat al in bloei

En de klokken zijn t'rug van Rome

De wereld in...

Als het blauw blauwer wordt

hoog aan de hemel,

de narcissen geler in het groenere gras.

Als eierschalen breken,

vogels op en aan vliegen

om aas te voeren

en fris getjilp de ochtendnevel doorklieft.

Dan herleeft de natuur

na zijn winterdood.

En de mens?

Wat heeft de mens nodig

om op te staan

zijn oude ik achter te laten

in zijn doodversleten winterjas?

Paasgeloof.

Geloof dat elke grafsteen kantelen kan,

elk goddelijk licht duisternis doorbreekt.

Geloof in de kracht van het leven.

Ik wens het je.

naar Kathleen Boedt

Zending en zegen +

Met lente-enthousiasme gemaakt door Nathalie en Nancy

www.parochiesinbeweging.be like je onze facebookpagina en volg ons op Instagram