

Zaaien en planten.... Jaja...Ok Maar... groeien???

Welkom +

De lezingen hebben het vandaag over zaaien en planten en dat is momenteel weer echt in de mode.

Want velen hebben opnieuw het plezier ontdekt om zelf groenten te kweken.

Al is hun moestuin piepklein, met wat bio compost voor de sla en wat kali voor de wortelen zijn we al heel wat.

En terwijl wij slapen,

groeit ons plantsoen zonder onze tussenkomst,

waait de wind, glijden de wolken voorbij,

komt de zee op en ebt ze weer weg.

En ook aan de zonsopgang hebben wij niets te zeggen.

Misschien toch eens reflexje op onze eigen kleinheid

en de grootheid van God de schepper van dat alles.+

*Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Wil je wel geloven dat het groeien gaat
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad
dat je had verborgen in de zwarte grond
en waaruit een grote boom ontstond.*

*Wil je wel geloven het begin is klein
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint
als je vol vertrouwen leeft zoals een kind
als je een geloof hebt als een mosterdzaad
groeit de liefde uit boven de haat.*

Vergevingsmoment

God, wij wanen ons zo machtig, wij bouwen bruggen en havens;
fabrieken produceren auto's en wapentuig.
De geneeskunde overstijgt zichzelf elke jaar.
En toch zijn wij niet in staat
om de aarde van koers te doen veranderen, de sterren te doven,
ja zelfs niet om bladeren aan de bomen te toveren
of het gras te doen groeien.

God, wat zouden wij zijn zonder Jou?
Zonder Jouw zegen over ons werk, zonder dat Jij het afmaakt.
Vergeef ons onze ijdelheid. Wat kunnen wij anders God
dan beloven om het beter te doen
en er op vertrouwen dat Jij onze fouten wilt vergeven.

Even tijd nemen (God ter ere)

*Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!*

*Er, der nie begonnen, er die immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immer dar.*

*Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
Heilig, heilig, heilig, heilig is enkel hij!*

*Hij die nooit begon, hij die er altijd was
Die Eeuwige is en heerst en er altijd zal zijn*

*Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er*

*Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
Heilig, heilig, heilig, heilig is enkel hij!*

*Allmacht, Wunder, Liebe, alles ringsumher!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!*

*Almacht, wonder, liefde, alom
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!*

Eerste Lezing (Ez 17, 22-24)

Zo spreekt Jahwe de Heer: Ik zelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste scheuten zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal het planten op een hoog oprijzende berg. Op de hoge bergen van Israël zal Ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, Jahwe, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb, en dat Ik een sappige boom heb doen verdorren en een dorre boom tot bloei gebracht heb.

Gebed (naar psalm 92)

Samen: God, het is heerlijk je te mogen loven
en je naam te bezingen: allerhoogste,
mijn lied viert het werk van Jouw handen.
Jij God, neemt de troon in voor eeuwig.
Die het kwaad stichtten ruimden het veld.
De rechtvaardige groeit als een palmboom,
als de Libanonceder omhoog:
geplant in het huis van God.
Groeien zullen zij en groen zijn en vol frisheid.

Evangelie: Marcus 4, 26 -34

Samen ons Geloof Beleven

God, ik weet dat Jij bestaat,
dat alles in Jouw handen ligt,
dat Jij de Andere bent: de Heilige, de Ene , de Heer.
En toch mogen wij hier met Jou maaltijd vieren
rond Jouw tafel, hoe klein wij ook zijn.
Jij bent het die ons Jezus gestuurd hebt.
Omwille van Zijn en Jouw boodschap zijn wij hier.
Zijn Geest is het die ons inspireert
om dat grote werk van Jezus
voort te zetten, samen met velen.
Ik geloof dat zelfs het allerminste
daardoor een eeuwige betekenis krijgt
en een vreugdevolle zin krijgt.
Dat ik bij Jouw gemeenschap mag horen, God,
is mij een dagelijkse reden tot vreugde.
Ik geloof dat Jij mijn medewerking waardeert.
Ik geloof dat Jij me niet wil loslaten
ook al is mijn inbreng zo gering.
Ik geloof dat Jij mij bruikbaar wil maken
tot heil van alle mensen en heel Jouw schepping.

Gebed bij de gaven

L. Onze gaven zijn schamel, God.
Wij bieden niet veel aan.
Enkel wat brood en wat wijn.
Ze zijn voortgekomen uit ons zaaien en planten,
maar bruikbaar geworden dank zij Jouw groeikracht.
Steeds weer willen we het wel proberen
om te zaaien en te planten.

Ze staan voor onze goede wil.
Wil dan ook dit brood en deze wijn zegenen
tot lichaam en bloed van Jezus Christus.

Dank- en tafelgebed

V. God, wij noemen Je goede vader.
Wij loven Je om Je wijsheid, God.
Wij loven Je omdat Je goed bent.
Wij loven Je omdat Je barmhartig bent.
Wij loven Je want Jou is de glorie.

Samen: Wij zijn Je dankbaar voor al het goede dat Je ons gunt.
Omdat Jij laat groeien van wat wij zaaien en planten:
het is ons voedsel.
Wij zijn Je dankbaar
voor de schoonheid van Jouw schepping.
Wij zijn Je dankbaar voor de rijkdom van het leven
en de liefde van de mensen om ons heen.

L. In Jouw zoon en onze broer Jezus hebben wij gezien
hoe Jij aan het werk bent. Hij deed wat Jij wilde.
Zijn solidariteit was betrouwbaar.

V. Zo willen ook wij, tegen de huidige trend in,
dat onze solidariteit met alle mensen betrouwbaar is.

Samen: Zijn solidariteit was betrouwbaar
ook tegenover armen en uitgestotenen,
tegen de geest van de tijd in.
Zo willen ook wij in Zijn voetsporen treden.
Want zo willen wij Jouw wil doen, net als Jezus.

L. Hem willen wij hier gedenken alles wat Hij ons voorleefde.

Maar vooral willen wij ons in herinnering brengen
wat Hij deed de laatste avond van zijn leven.

V. Vlak voor Zijn dood heeft Hij getoond
wie Hij voor ons wilde zijn:
Brood om te breken, wijn om te drinken...

- Woorden van Leven –

Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

*Wij eten het brood en drinken de wijn,
zullen wij ooit broers en zussen zijn?
Wij breken het brood en delen de wijn,
wij zullen vrede zijn.*

Onze Vader

Vredewens

God van alle mensen,
Vrede vragen wij Je
voor alle volkeren die mekaar naar het leven staan.
Vrede vragen wij Je
voor alle mensen die het slachtoffer zijn van onrecht.
Vrede vragen wij Je
voor alle standen wier belangen schijnbaar tegenstrijdig zijn.
Vrede vragen wij Je
voor de generaties in voortdurend conflict.

Vrede vragen wij Je
voor de kerken, hopeloos verscheurd.
Vrede vragen wij Je
voor alle mensen die hunkeren naar vrede.
God wij bidden Je: laat ons vrede zijn.

Communie

**Samen: Prent het in mijn hart Heer,
Jij bent het levend brood.**

*Diep in de dingen hoor ik Je zingen,
voel ik Jouw hartslag, lees ik Jouw Naam.
In duizend kleuren, vormen en geuren,
klanken en smaken, grijp Jij me aan.*

*Zon, maan en sterren, wolken en regen,
bergen en zeeën loven Jouw Naam.
Waar ook ter wereld proef ik Jouw zegen,
kruis Jij mijn wegen, raak Jij me aan.*

*Boordevol leven zindert Jouw vreugde,
glinstert Jouw glimlach, trilt Jouw bestaan.
Vlinders en vogels, planten en dieren,
bloemen en kruiden eren Jouw Naam.*

*Aarde en hemel, zomer en winter,
morgen en avond prijzen Jouw Naam.
God, ik zou wensen dat ook de mensen
zouden getuigen van Jouw best*

Slotbezinning

Het is God die het einde van de winter aankondigt.

Het fragiele sneeuwlokje wijst al naar nieuw leven.
Krokussen en madeliefjes volgen
en dank zij Jouw groeikracht
kleurt niet alleen het Hallerbos paars.

Zomaar gratis voor niets laat Jij de bermen begroeien
met de witte dovenetel, schieten de margrietten hoog op
en worden we verleid door massa's klaprozen
terwijl het fluitenkruid en de berenklaauw
hun overheersende plaats opeisen: wat is het mooi God.

Het graan dat wij zaaiden doet Jij groeien.
Wij zijn Je dankbaar
om ook onze kleine inbreng te willen zegenen.

Zending en Zegen +

Met enthousiasme gemaakt door Jos Bellemans
www.parochiesinbeweging.be

