



Eerste adventszondag

Samen tegen armoede

We openen ons hart en zijn waakzaam

Welzijnszorg gelooft dat we armoede de wereld uit kunnen helpen als we als samenleving onze schouders eronder zetten.

**Schouder
Schouder**

Verbind je met elkaar

V. Welkom aan ieder van u, op deze eerste adventszondag.

In het eerste boek van onze bijbel staat : 'En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen.'

Als we naar onze wereld kijken, kan ik niet geloven dat God dit allemaal gewild heeft. Daarom is het goed om ons hart te openen, waakzaam te zijn en, als het nodig is, actie te ondernemen.

Dit mogen we doen in de naam van Hem die we noemen
Vader, Zoon en Heilige Geest. +

Verbind je met het licht en met jezelf

We laten een eerste adventskaarsje branden

L. Verbind je met het licht, laat ons de aarde omarmen

met een warm licht van vrede. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Neem tijd en ruimte om je hart open te zetten.

Is er een plekje bij jou waar Jezus kan geboren worden ?



Verbind je met het licht en met jezelf

*Als alles duister is, ontsteek dan uw lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.*



**We laten ons door ‘stilte’ raken
en nemen het beeld van de eerste adventszondag
“samen verbinden” mee in onze gedachten.**

Verbind je met verhalen

Als eerste lezing kozen we voor de teksten van Hilde Van Parys uit de liturgiemap van Welzijnszorg. Haar gedichten raakten ons. Ze roepen ons op om niet aan de zijlijn te blijven staan maar mee op weg te gaan. De eerste lezingen van de vier adventszondagen verwerkte Alis in het dank - en tafelgebed.

ik kan er (n)iets aan doen
ik kan er niets aan doen
fluistert mijn angst om te verliezen
mijn luiheid en gemakzucht
de neiging om te kiezen
voor de vlucht en voor het zelfbehoud
uit zogeheten goed fatsoen
uit lafheid, schuld, schaamte en spijt
of door mijn eigen tja,... inschattingsfout
ik kan er niets aan doen...
ik kan er iets aan doen zegt mijn geweten
het irritante steentje in mijn schoen
mijn onderbuikgevoel
en mijn beperkte notie van goed en slecht
maar ook mijn intuïtie die - net als bij profeten -
opkomt voor recht en klopt aan mijn gehoorbeen
als een specht
ik kan er iets aan doen!

We laten ons door ‘stilte’ raken



Verbind je met het licht en met jezelf

We zingen mee met Boudewijn de Groot

In 1965 schreef Boudewijn de Groot het lied 'Er komen andere tijden', de vertaling van 'The times they are a-changin'', van Bob Dylan (1964). Nog steeds brandend actueel... Willen we hierin geloven?

Kom mensen en luister en hou nu je bek,
het water dat komt jullie al tot je nek,
en geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je hemd.
Probeer het maar niet te vermijden.
En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt,
want er komen andere tijden.

Kom schrijvers, geleerden, profeten op papier,
de kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier.
En zeg nog maar niks, de roulette draait nog door
en de winnaar is niet te bestrijden.
Maar hij die straks wint, is wie gisteren verloor,
want er komen andere tijden.

Komen heren regeerders, partij-jongens kom,
en blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom.
Want hij die blijft zeuren, is hij die crepeert.
De legers buiten strijden.
Op het slagveld wordt ieder van jullie verteerd,
want er komen andere tijden.

Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe.
Wij zijn jullie praatjes en wetten zo moe.
Je zoons en je dochters die haten gezag,
je moraal die verveelt ons al tijden.
En vlieg op als de wereld van nu je niet mag,
want er komen andere tijden.

De streep is getrokken, de vloek is gelegd
op alles wat vals is en krom en onecht.
Jullie mooie verleden was bloedig en laks.
Wij zullen die fouten vermijden.
En de man bovenaan is de laagste van straks,
want er komen andere tijden.

Verbind je met God, het evangelie laten doordringen Mc.13, 33-37
Woordje



Verbind je met het licht en met jezelf

Verbind je met elkaar en God

L. Lieve God, Gij nodigt ons uit om waakzaam te zijn.
Dat willen we zijn en daarom bidden we vol vertrouwen.

Bidden we voor mensen die in hun leven de kans niet krijgen
om hun levensdroom te realiseren:
dat zij blijven hopen en uitzien naar mensen die geloven in hun
mogelijkheden en hun de kans bieden iets moois van hun leven te maken.

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

Bidden we voor mensen die er in hun leven
moeilijk toe komen om te delen
omdat ze denken dat iedereen verantwoordelijk is voor z'n eigen geluk:
dat zij Gods roepstem mogen horen
en samen handen en voeten willen geven aan Gods droom met ons.

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

Bidden we voor mensen die in hun leven energiek
en vol goede moed er voor anderen willen zijn:
dat zij steun mogen voelen om schouder aan schouder verder te gaan.

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

Bidden we voor deze parochiegemeenschap
die haar leven met vallen en opstaan richting probeert te geven
in het spoor van Jezus: dat wij ons op deze weg nooit laten ontmoedigen.

Ubi caritas et amor, deus ibi est.

Verbind je rond de tafel Gebed bij de gaven naar Jesaja

We hebben gekozen om de lezingen van Jesaja en 2 Samuel te verwerken in het
gebed bij de gaven en het dank- en tafelgebed.

L. In dit gebed van Jesaja worden we geconfronteerd met het wanhopig verlangen
van het joodse volk, dat in Babylonië in ballingschap leefde. Zij willen terugkeren
naar hun land. Zij hebben het aanvoelen dat God hen in de steek heeft gelaten om
hun zondig leven.



Verbind je met het licht en met jezelf

“Niemand heeft een God gezien zoals U, een God die mensen helpt die op Hem vertrouwen. U gaat naar mensen die rechtvaardig willen leven. Mensen die uw weg gaan.

U bent boos op ons omdat we verkeerd handelden, toch worden wij gered. Heer, wees niet langer boos op ons.”

Samen: Lieve God, Vader, Moeder,
telkens weer komen we samen rond deze tafel.
We zetten brood en wijn op deze tafel als teken van onze
bereidheid om mee te werken aan een wereld van gerechtigheid,
van vrede voor mensen wereldwijd.

Dank- en tafelgebed naar Jesaja en 2 Samuel

V. Jesaja 60 wordt ook troostboek genoemd.

“God zegt: ‘Ga mijn volk troosten, ga het troosten.

Zeg tegen de inwoners van Jeruzalem dat ze de moed niet mogen opgeven’. God brengt zijn volk weer terug naar hun land en hij zorgt goed voor hen.”

Samen: We zijn dankbaar **voor mensen die hun hart openen en waakzaam zijn** voor onrechtvaardigheid, voor zinloos geweld, voor mensen in armoede.
Zij bouwen mee aan een betere wereld.

L. Volgens exegeten beschreef Jesaja in deze tekst zijn eigen roeping. Als een gezalfde richt hij zich tot wie uit de ballingschap in Babylonië is teruggekeerd en nu met allerlei moeilijkheden geconfronteerd wordt;

“De profeet zegt: Ik ben helemaal doordrongen van de geest van God, want Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om goed nieuws te brengen aan de armen, om al wie de moed verloren heeft, op te beuren, om aan de gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn. Ik ben ongelooflijk blij om wat God heeft gedaan.“

Samen: Lieve God, Vader, Moeder, in ons engagement voor
Welzijnszorg **voelen we ons samen sterk.**



Verbind je met het licht en met jezelf

L. Natan vreest dat men God wil opsluiten in een tempel, los van het leven in de steden en dorpen.

Koning David had zijn intrek genomen in zijn paleis. Hij zei tot de profeet Natan: `Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!`

Natan zei tot de koning: `Doe gerust wat u van plan bent; Jahwe staat u bij.` Maar diezelfde nacht nog werd het woord van Jahwe gericht tot Natan: `Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt Jahwe: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?

Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat Ik de Israëlieten uit Egypte geleid heb tot vandaag toe; steeds ben Ik meegetrokken in een tent, waar Ik in verbleef.`

Samen: God deelt met ons het leven,
staat aan de kant met wie `aan de kant staat`.
Hij is geen God op afstand, maar deelt het leven met zijn mensen. **Hij staat schouder aan schouder met ons.**

V. We zijn dankbaar om Jezus, ook hij staat schouder aan schouder met zijn vrienden op die laatste avond...

Woorden van Leven

*Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan,
laat al wat goed is voortbestaan tot in eeuwigheid*

Onze Vader

Verbind je met liefde, vrede ontdekken, wensen en laten groeien

L. Vrede en veiligheid zijn voorwaarden voor een samenleving waarin mensen hun talenten kunnen ontplooiën. Helaas lijkt het bijna niet haalbaar, die vrede in onze wereld te verwezenlijken. Laten we daarom bidden:



Verbind je met het licht en met jezelf

Lieve God,
Gij die altijd oog hebt
voor het kleinste talent,
die het goede zoekt
en het kwade verwerpt,
bij wie altijd vergeving mogelijk is:
leer ons die houding
van geloof in het goede,
dat wij niet vervallen
in wraak of vergelding.
Spoor ons aan te blijven werken
aan de vrede,
die vrede tussen machten,
tussen mensen en in onszelf.
Laat ons waakzaam blijven
om te zien waar wij een sprankel vrede kunnen brengen. Amen.

Breken en delen van het leven

Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.

Wij blijven doorverbinden met het krachtige gebed One Day van Matisyahu

“One day is een gebed geschreven door de rapper Matisyahu. Een gebed dat oproept om te hopen dat er ooit een dag komt waar er vrede is, een plek om te spelen en de kans om te leren voor elk kind, waar we allemaal samenleven zonder oordeel. We zingen mee met de versie die gezongen werd door duizenden mensen in het Engels, Arabisch en Hebreeuws in Haifa. Het was een organisatie van de sociaal-culturele groep Koolulam. Zij brengen mensen samen om te zingen en zo te verbinden.

*One day, one day, one day sometimes I lay under the moon
And thank God I'm breathin' then I pray, "Don't take me soon
'Cause I am here for a reason" sometimes in my tears I drown
But I never let it get me down so when negativity surrounds
I know someday, it'll all turn around because
All my life, I've been waitin' for
I've been prayin' for, for the people to say
That we don't wanna fight no more
There'll be no more wars, and our children will play
One day (one day), one day (one day) x 4
It's not about win or lose*



Verbind je met het licht en met jezelf

*'Cause we all lose when they feed on the souls of the innocent
 Blood-drenched pavement keep on movin' though the waters stay ragin'
 In this maze, you can lose your way, your way
 It might drive you crazy but don't let it faze you, no way, no way
 Sometimes in my tears I drown but I never let it get me down
 So when negativity surrounds I know someday, it'll all turn around because
 All my life, I've been waitin' for I've been prayin' for, for the people to say
 That we don't wanna fight no more there'll be no more wars,
 and our children will play
 One day (one day), one day (one day) x4
 One day, this all will change, treat people the same stop with the violence,
 down with the hate One day, we'll all be free and proud to be
 Under the same sun, singin' songs of freedom like
 Wah-yo (one day, one day), wah-yo, oh, oh (oh-oh-oh) x2
 All my life, I've been waitin' for I've been prayin' for, for the people to say
 That we don't wanna fight no more There'll be no more wars,
 and our children will play
 One day (one day), one day (one day) x4*

Verbinden met de wereld, zending en zegen +

V. Vandaag werden we wakker geschud
 om **waakzaam te blijven** en zo zelf ook licht te zijn voor anderen.
 Laten we van hier heengaan om te doen wat we gehoord hebben.
 Moge God met ons meegaan en mogen wij ons hierdoor gezegend voelen
 door Hem die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

We kiezen er samen voor om wakker te blijven en oog te blijven hebben
 voor de tekenen van onze tijd. De positie van mensen in de marge blijft onze
 aandacht vragen ... Welzijnszorg roept op tot solidariteit,
 een weg naar een wereld waarin iedereen meetelt.

Ook jij kan je steentje bijdragen :

*Welzijnszorg, samen tegen armoede, kan jou steun gebruiken.

Je kan altijd helpen door te storten op BE 21 0000 0000 0303

*Op zondag 17 december kan je genieten van een soepopdestoepmoment

Met enthousiasme gemaakt door Alis, Katrien, Rudy, Anette, Nancy, Els, Freddy en Elke, lectoren en
 muziekbedienaars tijdens de adventsliturgie. Dank je wel voor het prachtige materiaal in het spoor zes boekje,
 de adventskalender en de liturgiekaart. Met een extra pluim voor Hilde Van Parys.

Sint en Piet zijn in aantocht, dromen jullie mee weg onder de schoorsteen ...

www.parochiesinbeweging.be en like je onze facebookpagina. Altijd welkom voor een babbel, een tasje koffie of
 thee.



Verbind je met het licht en met jezelf