

1^e adventszondag



Advent een tijd van verwachten breekt aan

We kiezen er samen voor om wakker te blijven en oog te blijven hebben voor de tekenen van onze tijd.

De positie van mensen in de marge blijft onze aandacht vragen ...

Welzijnszorg roept op tot solidariteit,

een weg naar een wereld waarin iedereen meetelt.

De strijd tegen armoede winnen we samen

We openen ons hart en zijn waakzaam



*Op welke plekken kan jij een groepsgevoel ervaren?

*Alleen ga je sneller, samen ga je verder. Denk eens aan situaties waar je kon/mocht/moest samenwerken en situaties waar je er voor koos om alleen te werken. Hoe heb je die verschillen ervaren?

*Is er iets wat je alleen nooit gekund of gedurfd zou hebben, en waar anderen een belangrijke rol speelde om het te bereiken?

* Beeld je in dat je alleen staat, dat er in je dagelijks leven geen of weinig mensen zijn op wie je kan rekenen. Wat zou er moeilijk worden? Misschien onmogelijk?



Hartelijk welkom op 3 december 2023 om 10 u in de Don Bosco parochie