

## Op algemene aanvraag : **Mannenviering met talent**



19 november 2023 : 33<sup>e</sup> zondag A-jaar

### **Welkom +**

We lezen de gelijkenis van de talenten vaak als een aansporing om je talenten te gebruiken. Het klinkt dan als een zware plicht, talenten hebben. Dat is het misschien wel, maar een talent is ook een geschenk. Het is een zegen om je talent te ontdekken : voor jezelf en ook wel voor anderen. Het is gewoon ook leuk om iets (goed) te kunnen en je daarin te kunnen ontwikkelen. Voor sommigen zijn de talenten niet ‘eerlijk’ verdeeld, luister maar...

### ***Ik ben de man van Like Me.***

*Ik ben de man waar je steeds op steunen kan*

*Ik ben de man jouw flinke stoere rambo*

*Ik ben de man waar je steeds op steunen kan*

*Ik ben de man*

### **Barmhartigheidsmoment**

L. Voor die keer dat ik er niet in slaagde mijn eigen talenten aan te wenden, maar ze voor mezelf en voor anderen wegstopte.

Voor die keer dat ik er niet in slaagde de talenten van iemand anders te ontdekken en te waarderen.

Voor die keer dat ik er niet in slaagde een ander de vrijheid te geven om zijn talenten te ontwikkelen.

Samen: Vergeef ons God en maak ons sterk  
om Jouw wil te volbrengen  
en anderen het geluk te gunnen  
zodat zij toekomst hebben  
en geef ons de moed  
om onze verantwoordelijkheid op te nemen.

*Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente.  
Wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg U niet, Verberg U niet.*

### **Echte eerste lezing : Spreuken 31,10-13. 19-20.30-31:**

Een sterke vrouw is veel waard,  
ze is meer waard dan de mooiste edelstenen.  
Haar man vertrouwt op haar,  
en daarom gaat het goed met hem.  
Ze geeft hem geluk en vreugde, haar hele leven lang...  
Ze helpt mensen die niets hebben,  
ze zorgt goed voor de armen.  
Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is,  
want haar schoonheid zal verdwijnen.  
Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen.  
Beloon haar voor haar harde werken,  
geef haar de eer die ze verdient.

## ***Wat mag er nog wel gezongen door Bart Peeters***

*In de straten van Havanna op boulevards in Elewijt  
zie je onzekere mannen ze zijn hun kluts een beetje kwijt  
want vrouwen zijn als abrikozen de mooiste vrucht die er bestaat  
maar je hebt ook van die boze en die worden heel snel kwaad  
ik praatte met een kinesiste ook even met haar décolleté  
ze werd boos en ze siste stop daar maar onmiddelijk mee  
je kan al tegen lampen lopen je bent al ongemanierd  
als je flirt met een gedachte of als je een kerstboom versiert  
want wat mag er nog wel en wat mag er niet eerst lijkt een spel  
maar het is een bron van verdriet  
wat is nog wel ça va in de geest van de tijd  
zelfs mannen op Antarctica zijn het noorden kwijt  
dat komt nu wel moet je begrijpen het is daar zuidelijk gericht  
Antarctica ligt aan de Zuidpool waardoor het niet aan de Noordpool ligt  
maar het is een mondiaal gegeven de postmoderne man bevriest  
het maakt niet uit wat je probeert want je weet vooraf dat je verliest  
wat mag er nog wel en wat mag er niet eerst lijkt een spel  
maar het is een bron van verdriet  
wat is nog wel ça va in de geest van de tijd  
zelfs mannen op Antarctica zijn het noorden kwijt  
Zelfs als je je vrouw de wereld aan haar voeten legt roept ze:  
'da's niet wat ik wou' ik had het nog zo gezegd  
want zo'n wereld dat maakt stof op onze nieuwe tapis-plein en als ik graag  
een planeet wil help mij daar dan zeker niet bij...*

## **Blijde boodschap naar Matteüs 25, 14-30**

*Laudate omnes gentes  
Alle volken loof de Heer*



## **Laten we bidden**

L. Dat we onze talenten mogen ervaren als geschenk en deze naar best vermogen gebruiken.

Dat we de talenten van anderen, mogen onderscheiden en deze aanspreken om zo samen onze mogelijkheden te bundelen.

Zodat het positief resultaat zichtbaar wordt in onze samenleving.  
God, help mij hierbij.

*Ubi caritas et amor,  
ubi caritas, deus ibi est (x3)*

## **Samen ons geloof beleven**

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,  
waar iedereen welkom is en niemand wordt uitgesloten

Ik geloof in een kerk die geen rangen en standen kent,  
maar waar allen van hoog tot laag,  
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn.

Een kerk die haar eigen grenzen overschrijdt  
en een tafel bereidt voor allen die zich tot Jezus Christus bekennen,  
die het woord van God in dialoog belijdt  
en waar communie hand in hand gaat met communicatie.

Ik geloof in een kerk die niet heerst maar dient,  
waar recht wordt gedaan voor allen,  
die niet denkt aan eigen roem of imago  
maar de kleinen eert en optilt uit hun vernedering.

Ik geloof in een kerkgemeenschap  
die op uittocht is uit het land van de slavernij, verdrukking, oorlog  
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen  
die haar crisis te boven komt  
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.

## **Aanbrengen van de gaven voor het tafelmoment**

### *Tussenin gezongen door Brihang*

*Zoveel tussenin*

*Der is zoveel, zoveel tussenin*

### **Gebed bij de gaven**

L. God van alle leven, wij hebben overvloed  
toch zijn onze gaven heel bescheiden,  
wat brood wat wijn, vruchten van Jouw aarde.  
Zo brekend en delend met mekaar, zoals Jezus deed,  
worden wij één gemeenschap met alle mensen.

V. God, wil dit brood en deze beker zegenen  
zodat ze ons kracht mogen geven om onze talenten waar te maken.

### **Dank – en tafelgebed**

Vader, wij danken Je.  
Altijd ben Jij bekommert om ons mensen,  
tastbaar en zichtbaar op zoek naar ons,  
als we weer eens zoekende zijn:

En toen hebt Jij jouw Zoon gezonden,  
inniger dan wie ook met Jou en ons verbonden,  
mens als wij, kwetsbaar en beloftevol.  
Jouw liefde voor ons, mensen, werd zichtbaar in Hem.  
We herkennen jouw leven in het alledaags verhaal van vrienden en  
in de vreugde van gelukkige momenten, maar ook bij angst en pijn.  
Je bent steeds aanwezig, als tocht- en reisgenoot, vader en moeder,  
zoon en dochter en daagt ons uit om ons talenten zo goed mogelijk  
te gebruiken. Bij Jezus afscheid gaf Hij ons een teken, een gebaar,  
zo simpel, en helemaal niet mis te verstaan. Hij is brood en liefde.

**- Woorden van Leven -**

Samen : God, open onze ogen opdat wij zien wat ons te doen staat,  
open onze oren opdat wij Jouw woord horen in ons  
dagelijkse leven.

Maak dat ons gebed eerlijk en oprecht is,  
dat ons hart erbij is als wij brood en wijn delen.

*Hij heeft zichzelf gegeven, hij overwon de dood.  
Wij blijven hem herdenken, hij is de Heer, ons levend brood*

V. God, geef me kracht om te veranderen wat ik kan veranderen,  
geef me de moed om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,  
en geef me wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

## **Onze Vader**

‘Sjaloom’ ⇔ ça va :

Met ‘vrede’ wens je iemand  
het allerbeste toe,  
wat je maar kunt wensen!

*Comment ça va ?*



## **Communie**

Prent het in mijn hart, Heer. Jij bent het levend brood.

## **Big Brother**

*Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn  
niemand is alleen maar zwart of wit  
iedereen is anders, anders dan je verwacht.  
Niemand die alleen maar haat of liefde voelt  
we zijn allemaal mensen van vlees en bloed  
en we kunnen niet perfect zijn  
want niemand weet hoe dat moet.*

*Leef met je eigen talent, iedereen is mooi  
en je bent wie je bent, leef met jezelf en elkaar  
iedereen is blij, met dat ene gebaar.*

*Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn  
en niemand heeft de waarheid vol in beeld,  
maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld  
Leef ....*

*We zoeken de verschillen, waar we bruggen moeten bouwen,  
en we plakken etiketten op het hart van iedereen,  
maar het leven is geen leven als geen mens van je wil houden,  
dus we moeten bruggen bouwen over alle kloven heen.  
Leef ....*

## **Een afsluiter om over na te denken**

Met een gewoon talent en met buitengewone volharding  
is alles te bereiken. *Charles Buxton*

Met gemak uitvoeren, wat moeilijk valt aan anderen,  
ziedaar het talent.

Wat ze talent noemen is niks anders  
dan een subtiel samengesteld boeketje gebreken. *Fons Jansen*

Het genie wijst de weg, het talent bewandelt hem.

*Marie von Ebner Eschenbach*

Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig. *A. Einstein*

Men moet niet alleen talent hebben, men moet ook  
het talent hebben het te gebruiken. *William Moore*

Om een druif en een talent te laten rijpen  
zijn zowel regenachtige als zonnige dagen nodig.

*Friedrich Nietzsche*

En toch nog eentje over mannen om mee af te sluiten :

een **man** zonder vrouw  
is als een paard zonder teugels.

## Zending en zegen + Allez en Route

*Zo riep het leven*

*Laat dat wachten op Godot maar achterwege*

*Er is zoveel te zien en te beleven*

*Er zijn duizenden beslissingen te nemen*

*Zoveel paden die nog niet zijn ontgonnen*

*zoveel nachten die nog niet zijn gewonnen*

*onze dromen mogen wild en onbezonnen*

*Er moet regen op alle capuchonnen*

*Nooit het gevoel van iets gemist*

*Want in't leven zijn we allemaal toerist*

*Aah En route aah Allez en route, alles ligt open*

*'T is een kwestie van lang genoeg te lopen*

*De mouwen tot boven op te stropen*

*En op dagen volle zonnenschijn te hopen*

*We mogen nooit zomaar stil op onze lauw'ren*

*Onze lippen moeten kussen tot ze blauw zien*

*Onze armen moeten tillen tot ze grauw zien*

*Onze ogen voor elke dag en dauw zien*

*Nooit het gevoel van iets gemist*

*Want in't leven zijn we allemaal toerist*

*Aah En route aah Allez en route en ga maar vieren*

*Want de liefde wil altijd welig tieren*

*Uw buitenkant met groot geluk versieren*

*En uw hart dat wil in warmte grossieren*

*En als alles dan morgen wat minder*

*Vergeet dan nooit dat een goeie portie hinder*

*Altijd werkt als een fladderende vlinder*

*Om straks een nieuw hoogtepunt te vinden*

*Nooit het gevoel van iets gemist*

*Want in't leven zijn we allemaal toerist*

*Aah, en route ...*



Met enthousiasme gemaakt door Kris en Bart alleen, muziekhulp van Luc, voor alle vrouwen en andere aanwezigen 😊 [www.parchiesinbeweging.be](http://www.parchiesinbeweging.be)