

Schuif je mee aan onze parochietafel, ook jij hoort erbij.  
Ervaar de kans om je geloof te beleven  
want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder.  
Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen,  
vrij en toch verbonden.  
Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik  
naar de wereld en haar mensen.

## Ook jij hoort erbij

**Welkom +**

**Voor we starten maken we het even stil en iemand (een kind) mag de bel gaan luiden.**

**Zo begon de viering 60 jaar geleden. Maar nu ...**

Welkom lieve mensen,  
vandaag vieren we 60 jaar parochie,  
60 jaar samen vieren, elkaar ondersteunen en groeien.  
60 jaar geleden werd er geen babbeltje gedaan voor de viering,  
mannen en vrouwen mochten niet bij elkaar zitten.  
Dit is wel helemaal anders vandaag, een gezellig praatje hoort erbij,  
elkaar opzoeken, een warme handdruk en stevige knuffel  
en dan samen vieren en het leven beleven. En dit mogen we vandaag doen  
in de naam van Hij die we noemen Vader, Moeder,  
Zoon en Heilige Geest Amen.

## We laten de visietekst weerklinken als symbool voor een eerste lezing

Schuif je mee aan onze parochietafel, ook jij hoort erbij.

Ervaar de kans om je geloof te beleven  
want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder.  
Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen,  
vrij en toch verbonden.

Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik  
naar de wereld en haar mensen.

Zoveel mensen die we in de voorbije 60 jaar mochten ontmoeten, zoveel mensen die kansen gaven en ons mee op weg namen. We willen vandaag speciaal licht laten branden voor hen die er niet meer bij kunnen zijn. Laten jullie de kaarsen in regenboogkleuren op de tafel branden.

## We zingen samen een lied uit krachtige tijden “Nader bij U mijn God”.

Deze hymne was in vroegere tijden een topper in onze liturgie. Het stuk zou ook gespeeld zijn door de muzikanten van de Titanic toen het schip aan 't zinken was. Het orkest koos om door te blijven spelen om de kalmte aan boord te bewaren of misschien ook wel om de hoop niet op te geven. Ook wij blijven doorgaan en laten ons begeleiden door het symbool van Jezus en de vissers die ons mee op weg nemen.

*Nader bij U, mijn God, U naderbij;  
zij ook de weg daartoe een kruis voor mij.  
Wat ook mijn toekomst zij,  
U nader, naderbij.  
Nader bij U, mijn God, U naderbij.*

*Uw komst verbeiden wij, God onze Heer  
Uw licht ontvangen blij, steeds meer en meer.  
't Armzalig hart van mij, breng Heer,  
't U naderbij, nader bij U, mijn God, U naderbij.*

Want God zit in elk van ons,  
niet meer of niet minder.

### **Laten we samen stilvallen**

Kom maar in mijn armen bij dat soort mensen wil ik horen  
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan  
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt  
in grote witte letters LIEFDE verven  
Mensen die namen kerven in een boom  
vol rijpe vruchten omdat er zoveel anderen zijn  
die voor de vlinders vluchten en stenen gooien  
naar het eerste lenteblaauw  
omdat ze bang zijn voor de bloemen  
en bang zijn voor : ik hou van jou

Laat je prikkelen om die droom tot leven te  
brengen

**Evangelie Joh. 21, 15-19 Heb je mij lief ?**

**Woordje**

# Ervaar de kans om je geloof te beleven

## **Samen ons Geloof Beleven dankzij Rik en het wondermooie lied Vogels.**

*'k Wil zo graag blijven dromen nu de zomer t'rug gaat komen  
wilde vogels in mijn hoofd en ik denk aan 't vuur in jou  
dan wil ik blijven zingen als ik weet dat een vriend zal wachten,  
dan wil ik mee, mee, mee!*

*Zo zing ik stenen omhoog zo til ik mensen rechtop  
en zoen ik jou bijna!*

*Droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker  
vogels en sterren, in hemellicht, droom je droom en ga er voor!*

*droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker  
vogels en sterren, een regenboog droom je droom en ga er voor!*

*Als ik wil blijven dromen ruik ik bloemen in jouw woorden  
zingen vogels in mijn hoofd God, ik hou van 't vuur in jou  
en ik wil blijven hopen als ik zwem in een zee van vrienden  
dan wil ik mee, mee, mee!*

*Zo zing ik stenen omhoog zo til ik mensen rechtop  
en zoen ik jou bijna!*

*Droom je droom en zoek de zon, droom je droom en kleur het donker  
vogels en sterren, ze vliegen hoog, droom je droom en leef er voor!*

**Duiding en inleiding**

**OMHALING en even stilvallen**

**Omhaling voor :**

# Schuif je mee aan onze parochietafel

## **Samen aan tafel, delen en breken van ons leven**

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken,  
voordat de wereld verregent.

Er moeten mensen zijn die zomervliegers oplaten  
als het ijzig wintert, en die confetti strooien  
tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof  
ijsjes verkopen, en op de puinhopen mondharmonica spelen.

Er moeten mensen zijn, die op hun stoelen gaan staan,  
om sterren op te hangen in de mist.

Er moeten mensen zijn die lente maken  
van gevallen bladeren, en van gevallen schaduw, licht.

Er moeten mensen zijn die kansen geven, die openheid  
en gelijkwaardigheid uitstralen en doorgeven.

Zo'n mensen mogen wij hier elke dag ontmoeten en leren kennen.  
Zo'n mensen maken samen parochie, samen maatschappij en zo  
verleggen ze elke dag een steentje in de rivier van het leven.

Er was een mens, Jezus van Nazareth, die ons voorging.  
Die ons mee op weg nam en doorheen zijn leven de weg toont ...

## Woorden van Leven

# Samen het Onze Vader bidden voor we aan tafel gaan.

Samen: Prent het in mijn hart Heer,  
Jij bent het levend brood.

## Vrij en toch verbonden

### Vredewens

Er moeten mensen zijn,  
die ons verwarmen  
en die in een wolkeloze hemel  
toch in de wolken zijn  
zo hoog  
ze springen touwtje  
langs de regenboog

Nemen we tijd om elkaar een stevige handdruk,  
warme knuffel of zoen te geven.

Kijk mee met een open, hoopvolle  
en milde blik  
naar de wereld en haar mensen.

## Een afsluiter voor Onderweg, samen de wereld in.

Ja,  
er moeten mensen zijn  
met tranen  
als zilveren kralen  
die stralen in het donker  
en de morgen groeten  
als het daglicht binnenkomt  
op kousenvoeten  
Weet je,  
er moeten mensen zijn,  
die bellen blazen  
en weten van geen tijd  
die zich kinderlijk verbazen  
over iets wat barst  
van mooiigheid  
Ze roepen van de daken  
dat er liefde is  
en wonder  
als al die anderen schreeuwen:  
alles heeft geen zin  
dan blijven zij roepen:  
neen, de wereld gaat niet onder  
en zij zien in ieder einde  
weer een nieuw begin

Zij zijn een beetje clown,  
eerst het hart en dan het verstand  
en ze schrijven met hun paraplu  
i love you in het zand  
omdat ze zo gigantisch  
in het leven opgaan  
en vallen, en vallen, en vallen  
en OPSTAAN  
Bij dát soort mensen wil ik horen  
die op het tuinfeest in de regen  
BLIJVEN dansen  
ook als de muzikanten al naar huis  
zijn gegaan  
de muziek gaat DOOR, de muziek  
gaat DOOR en DOOR...

# We zingen samen voor Don Bosco

**We vragen om recht te staan en ons te richten naar Don Bosco en we zingen samen met het koor het Don Bosco lied.**

*Don Bosco, zie wij komen bidden  
door U geroepen, zijn wij hier saam.  
Wij vragen U: leer ons uw dromen  
van sterke moed en durf vestaan.*

*ref. Aanhoor dit lied dat wij U zingen.  
Laat ons van hier  
weer beter naar huis toe gaan!*

*Gij waart de grote vriend der armen.  
Allen hebt Gij naar Kristus geleid.  
Kom met Uw vuur ons hart ook warmen:  
dat steeds elk huisgezin verblijdt.*

*Blijf de beschermer van alle kind'ren,  
Gij, de bezieler van alle jeugd.  
Laat Gods genade nooit in hen mind'ren  
Don Bosco's woord: de jeugd m'n vreugd!*



## Zending en Zegen +

Met een warme dank je wel aan het koor.  
Met een warme dank je wel aan de Chirojongens.  
Met een warme dank je wel aan de familie Verdroncken.  
Met een warme dank je wel aan Anette, Nancy, Katrien, Alis,  
Inge, Arne, Els, Steven, Freddy en Els.  
Met een warme dank je wel aan Toon Hermans,  
zijn tekst “Er moeten mensen zijn” nam ons tijdens  
deze viering mee op weg en was onze inspiratiebron.  
Met een warme dank je wel aan iedereen om mee te vieren.  
Met een warme dank je wel aan al wie ons voorging en mee  
op weg nam en het leven kleur gaf.

