

4 juni 2023 A-jaar



# Liefde van God

## UURWERK MEENEMEN

Voor begin van viering:

Bepalen wie wat leest. (Lector)

Lont klaarleggen voor kleine kaarsjes op tafel voor de overledenen.

Zien of er overledenen zijn.

Staan de micro's goed?

Zijn er mededelingen?

Tijd en rust nemen.

*zomer van Vivaldi*

## Welkom

Welkom iedereen, van dichtbij of verder weg om hier thuis te komen met en bij elkaar, geïnspireerd door de spirit van dit huis en deze gemeenschap.

Mogen we al onze gedachten, al onze gesprekken neerleggen bij God die wij in ons midden weten en voelen. Mogen wij hem herkennen in zovelen rondom ons, in de kleinste dingen en in grotere zaken. God's liefde is overal rondom en in ons. Laten we dan nu deze viering beginnen, verbonden met Hem/Haar, de Ene, Jahweh, die we noemen:

Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest (+)

Wij branden een kaarsje voor ....., die deze week is overleden en begraven wordt op .....

## Openingsgebed

God die ieder van ons kent bij onze naam

Die ons ziet staan,

en luistert naar onze gebeden.

Wees hier aanwezig

doorheen de oude en nieuwe verhalen

en door de geest die hier leeft en waait

Wees de mosterdboom waar we als zovele vogels kunnen schuilen in de geborgenheid van uw takken.

Opdat wij zonder vrees in een traditie durven staan, in u verankerd, zich aan keuzen waagt.

Die ballast afwerpt en durft vertrouwen

in het ongeziene, dat aan het kiemen gaat.

Dat we vrede mogen hebben met het kleine en

hierin Uw liefde mogen herkennen en

toelaten in ons hart.

Geef ons kracht en toekomst

in dit uur van samenzijn rond uw woord

en rond deze tafel van breken en delen.

Amen

## Openingslied

*Gewoon maar zijn wie je bent,  
met je pijn en verdriet, je lach en je lied, alleen maar,  
alleen, omdat een ander jou in de ogen ziet.*

*gewoon maar doen wat je kunt,  
met je hoofd en je hand, je hart , je verstand, alleen  
maar, alleen, omdat een ander jou met heel zijn hart  
verstond.*

*Gewoon maar gaan waar je wilt,  
met je ogen ontbloot wijd open en groot, alleen maar,  
alleen, omdat een ander jou je hart en mond ontsloot.*

*gewoon maar zingen voluit, want het leven is goed  
voor wie het ontmoet, alleen maar,  
alleen omdat wij mensen zijn van 'zelfde vlees en  
bloed.*

## **moment van inkeer**

*Geloof veronderstelt individualiteit maar eist gemeenschappelijkheid,  
omdat het van nature werkzaam moet zijn door de liefde. De liefde sluit  
niet uit, zij kent geen uitzondering'. (Anton van Duinkerken, 1937)*

Wacht niet tot morgen,  
om wie ontmoedigd is de hand te  
reiken.

Wacht niet tot morgen,  
Om wie het goed doet, van harte  
geluk te wensen.

Wacht niet op morgen  
om een misverstand uit te spreken.

Wacht niet tot morgen  
om iemand te danken die veel voor jou betekent.

Wacht niet tot morgen  
om het beste van jezelf te geven.

God, wees met ons begaan, buig U over ons.



We weten dat wij allemaal hier en daar tekort schieten een verkeerd woord, een onvoldoende luisteren, een te vlug oordeel geuit, ...  
Daarom vragen wij, ontferm u over ons, Heer.

## Eerste Lezing 2 Kor. 13, 11 - 13 "de liefde".

Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.



*Wil je wel geloven dat het  
groeien gaat,  
klein en ongelooflijk als een  
mosterdzaad,  
dat je had verborgen in de  
zwarte grond,  
en waaruit een grote boom  
ontstond.*

*Wil je wel geloven het begin is klein,  
maar het zal een wonder boven wonder zijn;  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen,  
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit boven de haat.*

## Blijde boodschap: Joh 3, 16 - 18

**V. De heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.**

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

*Ubi caritas et amor,  
ubi caritas, deus ibi est (x3)*

## Woordje

### Geloofsbelijdenis

Geloven is voor iedereen anders, geloven is zoeken en ieder doet dat op zijn eigen manier. We spreken samen ons geloof uit.:

Ik geloof in een God  
die vredevolle liefde wil zijn,  
geen liefde van praal en pracht  
maar pure eenvoud,  
oprechte echtheid voor elk van ons.

Ik geloof in Jezus,  
die als dienend voorbeeld van die liefde  
onder de mensen kwam leven.

Hij kwam getuigen van uw rijk  
waar plaats is voor iedereen zonder onderscheid.  
Ik geloof in de Geest die door de mensen waait.  
Hij blaast ons goede woorden in  
en zet ons hart open.  
Zo laat hij God aan het werk in elk van ons.  
Ik geloof in mensen die elkaar op weg helpen,  
in mensen die elkaar waarderen en steunen.  
Ik geloof in mensen die eerlijk zijn en opmerken waar het beter  
kan.  
Ik geloof in mensen die zich inzetten en solidair zijn met  
anderen om zo Gods droom hier te verwezenlijken.

*'Prelude' van Vangelis*

## **Aanbrengen van de gaven.**

V. We willen graag eucharistie vieren. Willen een paar mensen brood en wijn op tafel plaatsen. Ook de verjaardagskalender brengen we aan.

Dank voor uw bijdrage voor het welzijn van onze parochiegemeenschap.

Laten we nu wat tijd nemen voor eigen gebeden, eigen intenties.

*(het is aangenaam dat de voorganger van dienst blijft staan aan het altaar om brood en wijn in ontvangst te nemen), Daarna kunt ge gaan zitten tot de kinderen zijn teruggekeerd.*

Terughalen van de kinderen van de nevenviering. De voorganger zorgt daar niet zelf voor, maar zorgt er voor dat de lector( of iemand anders) niet vergeet bij de offerande de kinderen te gaan verwittigen

Voor de kinderen : We zijn nu aan p.

# Gebed bij de gaven

Vader, eens op een avond hebt gij aan brood en wijn een heel nieuwe betekenis gegeven.

Gij hebt ze uit het dagelijks bestaan getild, en tot uw eigen leven gemaakt.

Wil ook nu deze gaven van ons tot uw leven maken, opdat ze voor ons oorsprong en kracht mogen worden tot een nieuw begin, vandaag en alle dagen van ons leven.



# Dankgebed

Vader, wij danken U.

Altijd zijt Gij bekommerd geweest om ons mensen, tastbaar en zichtbaar zijt Gij,

op zoek naar ons, als we weer eens verloren waren: een gesproken woord, een doorleefd gebaar.

En toen hebt Gij uw zoon gezonden, inniger dan wie ook met U en ons verbonden,

mens als wij, kwetsbaar en beloftevol.

Uw liefde voor ons, mensen, werd zichtbaar in Hem.

Hij werd brood en liefde die laatste avond van zijn leven toen Hij met zijn vrienden samen was.

## - Woorden van leven -

Op die laatste avond vierde Jezus feest met zijn volgelingen. Hij vroeg toen om dit in zijn herinnering, in zijn naam verder te doen.

Daarom vieren wij hier als gemeenschap eucharistie.

Samen rond de tafel om in zijn gedachtenis brood te breken, brood te delen. Het brood teken van leven voor elke mens, voor elk kind.

*(Brood nemen)*

Tijdens de maaltijd nam Hij een brood, sprak de zegenbede uit en brak het brood. Hij gaf het hun en zei: 'Neem het, dit is mijn lichaam.'*(Brood opsteken NIET breken)*

Ook wijn stond op Jezus' tafel. Die beker deelde Hij met ieder die bij Hem zat. De beker wijn als teken van verbondenheid met elkaar, met God met Hem. *.(beker nemen)*

Hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit. En Hij zei hun: 'Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten *(beker opsteken)*

*(Armen openhouden)*

Dit kan alleen maar feest vieren, eucharistie vieren betekenen. Mensen samen rond één tafel in zijn naam in blijde herinnering.

SAMEN:

Uw levenskracht, uw bron  
is niet vatbaar in woorden,  
we kunnen U er alleen voor danken.

Daarom bidden we samen:

dat Gij ons steeds opnieuw komt zoeken,

dat Gij ons steeds moogt inspireren,

dat we uw weg proberen te volgen,

met het doel voor ogen, de weg van waarachtigheid,

zonder uitvluchten en verontschuldigheden.

Maar help ons tevreden zijn met elke kleine stap hierin,

en verbondenheid als kracht te voelen

en zo uw liefde verder te leven.

Laten we rechtstaan en elkaar een hand geven, en samen het  
Onze Vader bidden.

**Onze Vader**

**Vredewens** (Franciscus van

Assisi)

Maak mij tot een instrument van  
uw vrede,

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergeving aan mensen die zwak zijn;





laat mij hoop geven aan wie wanhopen,  
geloof aan wie twijfelen.  
Laat mij licht brengen waar het duister is  
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Ik wens je ...

een beetje tijd, midden in de drukte:  
om even te gaan neerzitten en jezelf te worden,  
om opnieuw perspectief te zien in kleinigheden,  
om liefde uit te dragen,  
om het beste in jezelf te laten bovendrijven.

Laten we deze vrede met een warm gebaar doorgeven aan  
elkaar.

*Denk eraan om de ciborie te gaan halen in het tabernakel !!*

*'In dulcio Jubilo' van Mike Oldfield*

## Communie

Mag ik u nu uitnodigen om samen rond deze tafel maaltijd te  
vieren: In verbondenheid met elkaar breken en delen we  
brood en wijn" en bidden we dan samen:

**Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.**  
delen van brood en wijn met medevoorganger/lector.  
Hosties verdelen over de 3, Zelf de kelk nemen, Communie  
uitdelen aan diegenen die zich niet kunnen verplaatsen en  
dan vooraan gaan staan.

*'La petite fille de la mer' van Vangelis*

Lector ruimt af, na de communie.

**Een afsluiter voor onderweg:** van Ron Atchison

Het is niet te laat ... zei de engel  
hoewel de wereld een puinhoop is ...  
hoewel ge te jong of niet meer zo jong zijt ...



*And I think to myself what a  
wonderful world  
Yes I think to myself what a  
wonderful world*

*wat een wonderlijke wereld  
En ik denk bij mezelf:  
wat een wonderlijke wereld*

*Denk aan de mededelingen en verjaardagskalender  
en probeer op voorhand te weten wie allemaal aan de micro  
gaat komen en spreek volgorde af.*

## **Zending en Zegen +**

Dank jullie allemaal om mee te vieren. Laten we vrij en in vrede verder gaan, en liefdevol kijken naar de wereld, de ander, maar ook onszelf en naar het onbekende.

En in Zijn/Haar naam worden we hierbij geholpen:  
de Vader, Moeder, de Zoon, de Dochter en de Heilige Geest.  
Amen

Met enthousiasme bijeengebracht door Jan en Mariël,  
[www.parchiesinbeweging.bes](http://www.parchiesinbeweging.bes)

