

Pinksteren 2023



Welkom +

*Oooh, I believe in the power of kindness.
Oooh, I believe in the power of love. (2x)*

*We don't know what's coming,
but we can help shape what's ahead.
With kindness as our currency,
the common wealth is in our hands.*

*So, give a little, give a little, give a lot, don't stop.
A helping hand makes the world go 'round,
there's more than enough.*

Ooh, I believe in the power of kindness...

*Look up now people, and keep your ears to the ground.
We are the river flowing where generosity abounds.*

So, give a little, give a little....

Ooh, I believe in the power of kindness...

*The honey bee serves sweetness, only to help the world bloom.
Bringing love to the flower, from the flower to the fruit,
we could learn a thing or two.*

So, give a little, give a little....

Oooh, I believe in the power of kindness....

Moment van inkeer met bodybidden



Eerste lezing uit het evangelie van Maria Magdalena

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders: Huil niet, wees niet bedroeft en twijfel niet, want Jezus' genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden. Laten we liever zijn grootheid prijzen, want hij heeft ons voorbereid en tot mens gemaakt.

Toen Maria dit zei, richtten zij hun harten op het Goede.

Een instrumentaaltje met een verwijzing naar morgen...



Pinksterevangelie

En zie, de geest van God, de geest die velen voor hen had bezielde, die adem bezielde nu ook de leerlingen...

Wat geloof voor jou kan betekenen

Geloven is met andere mensen praten
en luisteren naar mensen.

Geloven is elkaar in de ogen kijken
elkaar troosten en er zijn voor elkaar.

Geloven is samen zijn samen wandelen en op weg gaan.
Geloven is vertrouwen hebben en durven jezelf zijn.
Is eerlijk en oprecht zijn.

Geloven is samen dansen met familie en vrienden
en het gezellig maken.

Geloven is praten met God
en luisteren naar de verhalen van Jezus.

Geloven is iets zeker weten en vertrouwen.

Geloven is een kruisteken maken en stil vallen.

Geloven is samen lachen, blij zijn en springen naar Geluk.
Is elkaar een stevige knuffel geven of een dikke zoen.

Geloven moet je **Durven**

Samen : We dromen van een wereld
waarin geloof ons op weg helpt
om er iets wondermoois van te maken.

Ga je mee op lev-reis?



Gebed bij de gaven

We staan hier samen rond de tafel, God,
met gaven die wij hebben gekregen,
met alle goede dingen van het leven.
Aanvaard uit onze harten en handen
alles wat we kunnen doen
om de wereld een beetje fijner te maken.

Dank- en tafelgebed

V. Goede God,
Wat een lev in deze kerk!
Wat een zegen voor deze wereld!
Wij danken u voor het wonder van ons leven,
voor alles wat we zomaar meekregen!

Samen:

Wij danken u voor Jezus,

hij toonde ons hoe het eenvoudigweg kan:

Met hart en ziel leven en je inzetten voor je medemens, voor een betere wereld.

♥ Woorden van Leven ♥

Samen:

Wij bidden u voor vuur in onze manier van zijn.

Dat we dit breken en delen

in ons leven van elke dag waar mogen maken.

Dat we dit blijven doen

totdat elk kind, elke mens meetelt in deze wereld.

Onze Vader

Vrede doorgeven met bodybidden



Samen breken en delen

Prent het in mijn hart heer,
jij bent het levend brood

Allemaal! Like me

*Veel te vaak gezworven, in het holst van de nacht
Mezelf te vaak bedrogen, te veel afgewacht
Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer*

*Overal gekeken en overal gezocht
Alles vergeleken en alles terug verkocht
Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer*

***We gaan dansen in de zon, baden in het licht
Ja, we omarmen het leven, met een lach op ons gezicht
We komen samen, in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven, allemaal***

*Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd
Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond
En ik zie het nu weer, alles komt goed
We gaan een gouden tijd tegemoet*

We gaan dansen in de zon, ...

*Dit is de dag, dit is het moment
Waar iedereen zich in herkent
Dit is het vuur dat in ons brand*

We gaan dansen in de zon, ...



Met volle vuur de vrije vlucht +

www.parochiesinbeweging.be

Like je onze facebookpagina en volg

je ons via instagram

