

7^{de} paaszondag

VERHEERLIJKEN.

Waarderen.

Loven.

Prijzen. Verhogen.

Welkom

Verheerlijken daar draait het om vandaag,
maar misschien is “in glorie verheffen” een beter te begrijpen woord.
Wij mogen deel uitmaken van die glorie tenminste,
als we ook deel hebben aan Zijn lijden, als we ook zijn visie
zijn boodschap tot de onze maken, zegt Petrus.
Laten we daarvoor vandaag, net als Jezus bidden.
En dat doen we onder de zegen van +.

*Voor mensen, geboren om woorden te horen,
gelukkig te leven, elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.*

*Voor mensen, onmachtig om heil te verwachten,
gevangen genomen, verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.*

*Voor mensen, ontluisterd, in boeien gekluisterd,
berooft van hun wensen door andere mensen:
is er een man voorgegaan.*

*Voor mensen, gevallen, tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn en dood zonder hoop zijn:
is er een mens opgestaan.*

Vergevingsmoment

L. Wij willen wel graag delen in glorie
maar ook het lijden delen valt ons moeilijk.
Genees onze harten van steen, daal af in onze nacht,
Jij, woord voor mensen, zoon van God.

Samen: God wij bidden Je
aanhoor ons zwak gebed.
Kijk niet naar onze fouten
maar naar onze goede wil en ons vast voornemen.
Laat ons leven met een hart naar Jou toe gekeerd.

Barmhartigheidsgebed (naar Ps 27)

L. God Jij bent mijn licht en mijn heil
mijn burcht, mijn behoud:
ik zal niet versagen, het enige dat ik verlang
is daar te zijn – in Jouw huis, God
al de dagen van mijn leven,
Jouw aanschijn wil ik zoeken
Je verheerlijken elke dag
Wijs mij, God, de weg
Leid mij op het pad dat niet afwijkt.

Eerste Lezing (Petrus; 4;13-14)

Verheug je veeleer,
juist in de mate dat jij deelhebt aan het lijden van Christus;
dan zul jij juichen van blijdschap
wanneer Zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijs je gelukkig, als men je hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op jou rust.

*Het woord dat ik je geef is niet te hoog is niet zwaar
Jij kunt het volbrengen*

Evangelie Joh 17; 1-11a

Woordje

Samen ons Geloof Beleven

Ik geloof in God die vol van goedheid is;
die het geluk van alle mensen wil;
die aan ons, mensen, Zijn schepping in handen geeft.

Ik geloof in de verrezen Jezus die voortdurend met ons op pad is,
die gekomen is om ons Gods liefde te tonen; die ons wil leren
ook mekaar zo lief te hebben zoals Hijzelf ons lief heeft.

Wij geloven in de Geest,
Hij is het licht en de kracht die ons gegeven is.
Opdat wij met alle mensen die het goede betrachten
gestalte geven aan die komende wereld
waar ieder mens, en zeker de armen
het recht hebben op respect en een liefdevol leven.

Wij geloven dat de komende wereld,
een wereld van vrede van goedheid en vreugde
door Hem naderbij is gekomen.
Ooit zal Hij iedereen die in de liefde gelooft
daar bijeen brengen.

Wij geloven in onze lokale gemeenschap
waar wij ons allen er toe verbinden om een ontmoetingsplaats gestalte
te geven waar gedeeld wordt,
waar broederlijkheid heerst.
Waar solidariteit heerst met andere gemeenschappen
die ook willen zorgen voor een betere wereld.

Gebed bij de gaven

V. Jezus, Jij hebt ons uitdrukkelijk gevraagd: blijf samenkomen, blijf
het brood breken, blijf de beker drinken om Mij niet te vergeten.

Samen: En Jezus bedoelde duidelijk,
om niet te vergeten
hoe Hij leefde voor anderen,
voor zwakkeren.
Ook vandaag,
willen wij dit uitdrukkelijk doen.

L. In dit uur van eensgezindheid,
in dit uur van gebed,
in dit uur samen aan Gods tafel met brood en wijn.

V. God, wij vragen Je om dit brood en deze wijn
te willen zegenen tot lichaam en bloed van Jezus de Christus.

Dank- en tafelgebed

L. God, wij danken Je voor het goede in onze wereld.
Voor de opbouw van onze gemeenschap hier ter plaatse.
Voor al die inzet en samenwerking.
Voor de dagelijkse zorg van mensen
voor mensen hun toevertrouwd.
Voor de solidariteit die leeft bij velen.

Samen: God, wij danken Je voor de liefde
die wij van Jou ondervinden.
Voor het voorbeeld dat Jezus is voor ons.
Voor Zijn bidden voor ons.
Voor de inspiratie
die wij halen uit Zijn blijde boodschap.

V. Heel speciaal danken wij
voor Zijn laatste daad die avond
toen Hij brood en beker nam voor ons.
Zijn woorden zullen we ons steeds blijven herinneren.

Woorden van Leven -

Samen: God, wij bidden Je
laat de geest van Jezus ook op ons rusten
zodat wij in Zijn voetsporen treden
en één blijven
in Hem en met Hem en door Hem
alle dagen van ons leven.

Onze Vader

Vredewens (*psalm 23*)

De Ene is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
In weiden vol groen vlijt Hij mij neer.
Hij voert mij mee naar wateren van rust.

Mijn levensadem keert door Hem terug.
Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid
omwille van Zijn naam!

Terugkeren mag ik in het huis van de Ene
in de lengte van dagen.
Heerlijk en vredig zal het zijn voor ieder van ons.

Communie

**Samen: Prent het in mijn hart Heer,
Jij bent het levend brood.**

*Wij zochten U o Heer en vonden een gelaat
het wonder van twee ogen dat in vervulling gaat.*

*Want dicht bij ons zijt Gij
in elke mens die wij ontmoeten
gaat Gij aan ons voorbij (2x).*

*Wij zochten U o Heer en onze mond werd taal
het wonder van vergeven en danken duizendmaal.*

*Wij zochten U o Heer en vonden een gebaar
het wonder van twee handen die zochten naar elkaar.*

*Wij zoeken U o Heer en breken 't vriendenbrood,
aan tafels van verlangen en ver van ons de dood.*

*Want dicht bij ons zijt Gij
in elke mens die wij ontmoeten
gaat Gij aan ons voorbij (2x).*

Een afsluiter voor Onderweg

Men zegt dat Jij tot ons spreekt,
maar nog nooit hoorde ik met
eigen oren Jouw stem.

De enige stemmen die ik hoor
zijn die van mijn broers en zussen.

Met hen heb ik deugddoende gesprekken.

Men zegt dat Jij Je laat zien,

maar ik heb nog nooit

met mijn eigen ogen Je gelaat gezien.

Ik zie enkel de gezichten van mijn zussen en broers
die lachende, huilende of zingende gezichten.

Men zegt dat jij ons lief hebt,

maar nog nooit voelde ik Jouw hand op mijn schouder.

De enige handen die ik op mijn schouders voel

zijn die van mijn zussen en broers,

die met mij meegaan, die mij omhelzen, die mij troosten.

Maar indien Jij, God mij deze stemmen, deze gezichten,
deze gezellen, deze broederlijke handen en harten schenkt
in mijn eenzaamheid in de stilte die mij omringt
dan wordt Jij inderdaad doorheen al deze broers en zussen,
woord dat ik hoor,
aandacht die ik ondervind
en aanwezigheid die ik voel.

Zending en Zegen +

Zegenen wij elkaar bij alles wat te doen staat
bij alles wat we beleven mogen,
bij alles wat ons overkomt.

Zegenen wij elkaar
in dit leven dat wij delen
zo kwetsbaar als het is.

Hij, Die Kracht
tot vernieuwing is
zegene ons:

in de naam van de Vader de Zoon
en de heilige Geest. Amen.

Met enthousiasme gemaakt door: *Jos Bellemans*

