



## Welkom

### In this heart – Senead O'Connor

*In this heart lies for you  
A lark born only for you  
Who sings only to you  
My love*

*I am waiting for you  
For only to adore you  
My heart is for you  
My love*

*This is my grief for you  
For only the loss of you  
The hurting of you  
My love*

*There are rays on the weather*

*In dit hart ligt voor je  
Een leeuwerik geboren alleen voor jou  
Die alleen voor jou zingt  
Mijn geliefde*

*Ik wacht op je  
Alleen om je te aanbidden  
Mijn hart is voor jou  
Mijn geliefde*

*Dit is mijn verdriet voor jou  
Alleen voor het verlies van jou  
De pijn van jou  
Mijn geliefde*

*Er zijn zonnestrallen die doorbreken*

*Soon these tears will have cried  
All loneliness have died  
My love*

*Gauw zullen deze tranen geweend zijn  
Alle eenzaamheid is dood  
Mijn geliefde*

*I will have you with me  
In my arms only  
For you are only  
My love*

*Ik zal je bij me hebben  
Enig in mijn armen  
Want jij bent enig  
Mijn geliefde*

## **Moment van inkeer**

Laat mij  
blijvend vertrouwen hebben in God  
om te groeien in liefde en licht.

Laat mij  
warmlopen voor grootse dromen  
en ervan overtuigd zijn  
dat je met geestdrift  
dingen kan doen die niemand voor mogelijk houdt.

## **Eerste lezing : Geloven in al zijn facetten volgens Pilviä**

“Geloven is voor mij een steun, iets dat er bijna altijd is als je er nood aan hebt. Iets om tegen te praten. Als het in het leven even moeilijker gaat. Als er examens zijn, doe ik vaak wel eens een schietgebedje. Geloof is voor mij ook een beetje vertrouwen hebben. Als je vertrouwen hebt, komt het wel goed en beland je wel op het juiste pad”

“Geloof is het vertrouwen en geloven in de betekenis achter de verhalen en het loslaten van wat er echt is gebeurd. Het is je ogen sluiten en geloven dat het je altijd zal opvangen en terug de juiste weg toont naar rust en vrede. Het is een houvast in het onbekende pad “

“Geloof voor mij betekent dat er iets groter is dan ons allemaal waar je altijd op terug kan vallen. Ook wanneer je het gevoel hebt dat niemand achter je staat, je geloof zal je altijd steun bieden. We kunnen het dankbaar zijn voor ons geluk en het de schuld geven voor ons ongeluk. We kunnen erop vertrouwen dat het een plan heeft voor ons. Het geloven is iets wat je zelf doet, maar hetgeen waar je in gelooft gaat verder dan jezelf.”

“Vertrouwen hebben in iemand. Op een bepaalde persoon kunnen rekenen. Geloof kan er echt zijn al je er zelf maar in gelooft. Want als je zelf denkt dat je het niet gaat hebben, kan het niet werken. “

“Een God zoals we hem vroeger zagen bestaat niet. Maar dat betekent niet dat je niet mag geloven in een andere wereld, in barmhartigheid of in het hiernamaals. God leeft voort in de mensen die in zijn goedheid geloven. De echte redders zijn wij en God is overal. “



## **Hashivenu**

*Hashivenu, hashivenu Adonai elecha  
Venashuva venashuva  
Chadesh Chadesh yameinuke ke dem*

*Keer ons om, keer ons om, O God, naar jou  
en wij zullen omkeren, wij zullen omkeren  
Vernieuw onze dagen, onze dagen als voorheen*

# Paasevangelie volgens Johannes



## Hernieuwen van de doopbeloften

Voor we samen onze doopbeloften uitspreken willen we je graag in een stiltemoment even laten nadenken rond de vragen:

Hoe beleef ik mijn geloven vandaag?  
Hoe groot is mijn vertrouwen in God?

## Ons geloof beleven

De ontluikende lente verdrijft  
- in alle uitbundigheid - de winter.

Samen: Ik geloof in God die een stuwende kracht is, zichtbaar in  
de natuur om ons heen.

In het Paasverhaal lezen we dat Jezus' vertrouwen  
in de liefde, in God zo groot was,  
dat er zelf dingen gebeuren  
die de mens voor onmogelijk acht,  
die ons verstand te boven gaan.

Samen: Ik geloof in God die liefde is  
Ik heb een goddelijk vertrouwen in het goede

Soms lijken we ons in een donkere periode te vinden,  
zonder uitweg. En toch komt er steeds licht aan einde van de  
tunnel, misschien niet altijd zoals we verwachten, maar er is licht.

Samen : Ik geloof dat God licht brengt in mijn leven

De vrouwen bleven bij Jezus ook in dat moeilijke moment.  
Omdat stilte soms meer dan genoeg zegt.

Samen: Ik geloof dat God zal wachten  
als het moeilijk wordt, zal die er toch zijn

Als we daden van onvoorwaardelijke liefde doen,  
gebeuren er vaak dingen die we niet voor mogelijk achten.

Samen: Ik geloof in God die ons aanspoort om in liefde te leven  
Ik geloof in God die onze daden van liefde bekrachtigt  
Hij, de God met open armen.

*Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar,  
Als hij kon toveren dan werd geen mens te zwaar.  
Als hij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren,  
dan hielden alle mensen van elkaar.*

## **Samen danken**

Ons hart loopt over van dankbaarheid  
voor alle fijne dingen in ons leven  
die sprankelende wonderen zijn van ons bestaan.

In eenvoudige dagdagelijkse dingen  
maakt Gij ons uw Liefde zichtbaar.  
Dankbaar zingen wij voor die Liefde.

*Tebé poém, Tebé blagoslovím  
Tebé blagodarím Góspodi  
i mólim Ti sya, Bózhe nash (3X) Bózhe nash*

*Wij zingen voor u, wij prijzen u, wij danken u O God  
Wij bidden tot u, onze God*

### **Woorden van leven**

Goede God,  
dat wij vol vertrouwen in jou, in de liefde en het licht  
in het leven mogen staan.  
En zo, krachtig en verbonden, naar anderen toe mogen gaan.

### **Onze Vader**

#### **Kleurrijke vredeswens – geloven in zoveel kleuren – De Colores**

Ik wens je ..

...het hemelsblauw van een prachtige zomerdag

...het diepe rood van de liefde

...het stralende geel van de ontluikende lente

...het hoopgevende groen van nieuwe blaadjes aan de boom

...het sprankelend wit van het licht

### **Samen breken en delen**

Prent het in mijn hart, Heer, jij bent het levend brood.

*De avond viel, de morgen brak,  
De steen die voor verlichting lag  
jouw woorden klonken oorverdovend stil.  
Jouw fluisterbries in mijn gezicht  
Ik voel jou met mijn ogen dicht  
bij alles wat nu zacht zingt: Hallelujah*

*Ontredderd in die grote tuin  
zoveel te doen, onmens'lijk puin  
de hemel die doorkruisd werd door Jouw pijn  
en toch weer is het graf niet dicht  
schijnt uit de leegte Jouw levend licht  
doorheen de tranen klinkt er: Hallelujah*

*Jij, diep in mij, een smeulend vuur,  
als warme gist en volle schuur  
die zonder antwoord dood blijft in mijn ziel.  
Met schroom, vonkt vanuit de nacht  
Jouw droom, waarop de wereld wacht  
gesmoord zing ik nu zachtjes: Hallelujah*

*Opgestaan uit de doden  
hoe kunnen wij dat geloven?  
toch roepen en schreeuwen wij wat ons ontsnapt in dit uur.  
Want toch weer is het graf niet dicht  
schijnt uit de leegte jouw leven licht  
doorheen de tranen klinkt er: Hallelujah...*

## Pasen

en alles is  
van ongekende kracht doordrongen.  
De aarde krijgt een nieuw gezicht.  
Het zaad, bestorven in de voren,  
komt wonderbaarlijk aan het licht.

Zelfs als geen mens  
het zou geloven,  
dan zouden de bloemen en de bomen  
verkondigen  
dat zelfs wat ingeslapen is,  
toch onbedwingbaar kan herleven.

In al haar kwetsbaarheid  
mag hoop gekoesterd worden.  
Omwille van die Ene.

Zijn leven was zo onvoorwaardelijk  
en diep in ons bestaan geworteld  
dat geen grafsteen  
zwaar genoeg kon zijn.

Dood reikt niet verder dan de liefde.

Sta op  
en durf die weg te gaan.  
Laat Hem in taal en teken  
weer herkenbaar worden.

Kris Gelaude



## Zending en zegen +

*Met licht en liefde gemaakt door Nathalie en Nancy  
[www.parochieinbeweging.be](http://www.parochieinbeweging.be)*