

# De Wereld is zō mööi

## Welkōm +



Welkom aan jullie allemaal samen, met jullie eigen mooie kleuren:  
zo fijn om te zien met hoeveel verschillende mensen we hier samen zijn.  
Vandaag vieren we onze mooie wereld en onze mooie kleuren  
met alle dopelingen van het voorbije jaar.

Jullie krijgen straks je doopdruppel, die tot nu een plekje kreeg  
hier in de kerk, mee naar huis. En dan krijgen jullie zelf een eigen plekje  
hier in ons huis van God waar we graag samen zijn  
en samen vieren in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

### **Stef Bös neemt ōns mee in de magische wereld die zō mööi is**

*Ik zie een schaduw die beweegt op het behang  
Het is het straatlicht dat met de bomen danst  
De wind waait om het huis het is al laat  
en ik droom terwijl ik nog niet slaap*

*Er vliegen honderdduizend vlinders door mijn buik  
Ik jaag ze weg en ik krijg ze er niet uit  
Voel me vreemd en ik weet niet wat het is  
Het is donker en toch voel ik mij licht*

*Ik kan niet slapen want de wereld is zo mooi  
Er is zoveel om te zien en het eindigt nooit  
Ik kan niet slapen want de wereld is zo mooi*

*Er zijn wolken in de lucht en zonnestralen  
Die samen regenbogen kunnen maken*



*En er zijn ogen waarin ik kan verdwalen  
En ik zou de hemel naar beneden willen halen*

*Ik kan niet slapen want de wereld is zo mooi  
Er is zoveel om te zien en het eindigt nooit  
Ik kan niet slapen want de wereld is zo mooi*

*En ik lig hier in het donker zie de maan door het raam  
En al doe ik ook mijn ogen dicht ik zie jou altijd voor mij staan*

## **Vergevingsm<sup>ö</sup>ment**

Hoorden jullie ook hoe mooi de wereld is?  
Beseffen we wel dat ook wij die wereld mooi kunnen maken?  
Doen we dat wel voldoende?

De wereld is zo mooi,  
en toch kijken we soms alleen naar onszelf,  
hoe het ons goed uitkomt en vergeten we ons in te zetten voor anderen.

De wereld is zo mooi, en toch denken we niet steeds na over de gevolgen  
van ons eigen gedrag op die mooie wereld,  
nemen we niet onze verantwoordelijkheid om het beter te doen  
maar leggen we de schuld bij iemand anders.

De wereld is zo mooi, en toch vinden we onszelf soms belangrijker,  
sterker of meer waard dan een ander  
en houden we niet voldoende rekening met hoe die ander zich voelt.

De wereld is zo mooi, en toch zijn we soms onverschillig  
en vergeten we dat bij elk probleem ook wijzelf voor een oplossing kunnen  
zorgen.

We vragen hiervoor vergeving  
en weten dat ons hart ons de juiste weg zal wijzen.



## Eerste Lezing

### “Een aangepaste parabel van de zandkōrrels”

Als we de mooie wereld van Stef Bos goed beluisteren dan is er voor krampachtig toeknippen geen plaats want er is zoveel om te zien en het eindigt nooit...

Er was een jong gezin.

Toen ze aan zee waren met de hele familie vroeg de jonge zwangere vrouw aan haar moeder bij een ondergaande zon: "Moeder, mijn vader en wij houden van je en dat is een gevoel dat er voor altijd is.

Wat moet ik doen opdat mijn kinderen en mijn man me steeds zouden beminnen?" De moeder, die bijna oma werd, dacht even na... Dan bukte ze zich en vulde elke hand met zand. Zo kwam ze bij haar dochter staan. Stilzwijgend knelde zij de vingers van één hand steeds feller om het zand. Hoe krampachtiger zij haar hand balde, hoe sneller het zand eruit gleed. Toen zij haar hand opende, kleefden er nog maar enkele vochtige korrels aan haar handpalm. Maar haar andere hand had ze open gehouden als een kleine schaal. Daar bleven de zandkorrels liggen en schitterden ze in het licht van de ondergaande zon.

"Dit is mijn antwoord" , zie de moeder zacht.

### We luisteren naar Tōri Kelly en "Cōlōrs ōf the Wind"

*You think you own whatever land you land on  
The Earth is just a dead thing you can claim  
But I know every rock and tree and creature  
Has a life, has a spirit, has a name*

*You think the only people who are people  
Are the people who look and think like you  
But if you walk the footsteps of a stranger  
You'll learn things you never knew you never knew*

*Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon  
Or asked the grinning bobcat why he grinned?  
Can you sing with all the voices of the mountains?  
Can you paint with all the colors of the wind?  
Can you paint with all the colors of the wind?*



*Come run the hidden pine trails of the forest  
Come taste the sun-sweet berries of the Earth  
Come roll in all the riches all around you  
And for once, never wonder what they're worth*

*The rainstorm and the river are my brothers  
The heron and the otter are my friends  
And we are all connected to each other  
In a circle, in a hoop that never ends*

*Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon  
Or let the eagle tell you where he's been?  
Can you sing with all the voices of the mountains?  
Can you paint with all the colors of the wind?  
Can you paint with all the colors of the wind?*

*How high does the sycamore grow?  
If you cut it down, then you'll never know*

*And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon  
For whether we are white or copper skinned  
We need to sing with all the voices of the mountains  
We need to paint with all the colors of the wind*

*You can own the Earth and still all you'll own is Earth until  
You can paint with all the colors of the wind*

*Je denkt dat ieder land waar je voet op zet van jou is  
De Aarde is slechts een dood iets wat je kunt opeisen  
Maar ik weet dat iedere steen, iedere boom en ieder wezen  
Een leven heeft, een ziel, een naam*

*Je denkt dat de enige mensen die mensen zijn  
De mensen zijn die eruit zien en denken zoals jij  
Maar als je in de voetsporen van een ander loopt  
Zul je dingen leren waarvan je nooit wist dat je ze niet wist*

*Heb je ooit de wolf horen huilen naar de blauwe maan?  
Of de grijnzende lynx gevraagd waarom hij grijnst?  
Kan je zingen met alle stemmen van de bergen?  
Kan je verven met alle kleuren van de wind?*



*Kom rennen over de verborgen paden van het dennenbos  
Kom en proef de door de zon gezoete bessen van de Aarde  
Kom en rol je door de rijkdom om je heen  
En voor één keer, vraag je niet af wat het waard is  
De regenstorm en de rivier zijn mijn broeders  
De reiger en de otter zijn mijn vrienden  
En we zijn allemaal met elkaar verbonden  
In een cirkel, in een ring die nooit zal eindigen*

*Heb je ooit de wolf horen huilen naar de blauwe maan?  
Of de adelaar je laten vertellen waar hij is geweest?  
Kan je zingen met alle stemmen van de bergen?  
Kan je verven met alle kleuren van de wind?  
Kan je verven met alle kleuren van de wind?  
Hoe hoog kan de ahornboom groeien?  
Als je hem omkapt, zul je het nooit weten  
En zul je nooit de wolf horen huilen naar de blauwe maan  
Of we nu een blanke of koperen huid hebben  
We moeten zingen met alle stemmen van de bergen  
We moeten verven met alle kleuren van de wind*

*Je kunt de Aarde bezitten en toch alles wat je bezit is aarde  
totdat je kan verven met de kleuren van de wind*

## **KinderMIR: Ieder zijn kleuren**

Samen met alle kinderen en mama's en papa's ontdekken we in dit versje onze eigen kleuren. We doen het éénmaal voor en de tweede keer kan de hele kerk meedoen.

Ik heb een zonnetje in mijn buik  
Dat zonnetje maakt mij helemaal schoon  
Ik ben nu een stralend zonnetje  
Ik zie duizenden andere lichtjes om me heen  
Samen zijn we nu een regenboog  
Ik kies daaruit mijn eigen kleuren  
Mijn mama heeft haar eigen kleuren  
Mijn papa heeft zijn eigen kleuren  
Mijn zus heeft haar eigen kleuren  
Mijn broer heeft zijn eigen kleuren  
Ik heb mijn eigen kleuren



Mijn kleuren wijzen mij de weg  
Ik stap van kleur naar kleur  
En kom nu op mijn eigen plek

## **Vöörbeden**

Welke kleur onze huid heeft mag niet bepalen  
hoe we als mens handelen.

We denken te snel dat de enige mensen  
die mensen zijn die eruit zien en denken zoals wij.  
Maar als je in de voetsporen van een ander loopt  
Zul je dingen leren waarvan je nooit wist dat je ze niet wist  
Heer God, help ons die voetsporen en openheid vinden ....

We kunnen bomen kappen om ons te verwarmen,  
meubels te maken,... maar zo luisteren we niet naar de natuur,  
naar de wind, naar de vragen die ons kind heeft over die bomen...  
Hoe hoog groeien die eigenlijk als we ze niet laten leven?  
Heer, help ons om heel bewuste keuzes te maken  
als we ingrijpen in onze natuur want alleen zo zullen  
we alle vragen van onze kinderen kunnen blijven beantwoorden.

De spinnen en de netels zijn mijn vrienden en we zijn allemaal met elkaar  
verbonden in een cirkel, in een ring die nooit zal eindigen.  
Verbondenheid voelen met alles wat leeft ...  
Mooie woorden, maar lukt het ons om elk leven met  
evenveel respect te behandelen?  
Heer, geef ons een open hart om de natuurcirkel te voelen  
altijd en overal en dan zullen we de kleuren van de wind zien !

**Over de mööie wereld, geközen en gezöngen döör febe Eylenebösch**

## **Gebed bij brööd en Wijn**

Lieve God, Vader, Moeder,  
We dekken de tafel met brood en met wijn



Om samen te vieren hoe groot uw liefde kan zijn.  
Dit ene brood is gemaakt van vele verschillende graankorrels, gegroeid uit  
de aarde en de regen en de lucht  
En deze wijn van vele druiven, gerijpt in het warme zonlicht.  
Vele kleine deeltjes worden een geheel,  
Vele kleuren samen maken de wereld heel.  
Jij toont ons dat wij ook met velen samen één kunnen zijn.

## **Dankbaar aan tafel gaan**

Nu we samen rond de tafel staan, zeggen we graag dankjewel:  
We laten de ouders en de dopelingen dankjewel zeggen  
voor de dingen die ze fijn vinden.

Dankje voor de mooie bloemen en bomen buiten  
Dankje voor de mooie mensen in mijn huis  
Dankje voor de mooie momenten met mijn vrienden  
Dankje voor de mooie kleuren rondom mij ...

Dankje om hier met ons samen te zijn.

Naar het voorbeeld van Jezus en zijn vrienden delen wij brood en wijn met  
elkaar

# **Wöörden van Leven**

## **Onze Vader**

Zullen we onze kleuren laten versmelten tot een regenboog en,  
zoals we het gewoon zijn in deze gemeenschap, elkaar een hand geven  
(een arm mag ook als je dat veiliger vindt) en samen bidden we het Onze Vader.

## **Vredewens**

Om aan iedereen te tonen hoe mooi de wereld is, laten we deze wereldbol  
boven jullie los. Zorgen jullie ervoor dat de wereldbol een mooie  
vredestocht maakt langs iedereen hier in de kerk.



# Breken en delen van vns leven

Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood

febe Eyllenbösch zingt "Marie Wiegenlied" van Max Reger

## Zending en Zegen +

We sturen jullie naar huis, met je eigen kleuren de mooie wereld in, wetende dat je kan tellen op al de mensen rondom jou, elk met hun eigen kleur. Je zal ook nieuwe mensen met ook weer nieuwe eigen kleuren ontmoeten en zo wordt jouw wereld er één met een prachtige kleurrijke regenboog. Je bent op de goede weg, met Gods zegen  
In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest

## Dööpdruppelmöment

Gedoopt

Een mens, een naam

Een druppel doopwater

Gedragen in de handpalm van

Hem-die-leven-geeft

Haar-die-leven-draagt

Vanaf de eerste dag

Tot in eeuwigheid

*We geven jullie het druppeltje en leggen het in jullie dragende handen.*

## Zegen

de "Irish blessing", "*May God hold you in the palm of His hands*"

Met enthousiasme gemaakt door Eva, Anne en Rudy

Like je onze facebookpagina

En ga zeker eens kijken op de website

[www.parochiesinbeweging.be](http://www.parochiesinbeweging.be)

