

Beste ouders en familie,

Graag wensen we jullie een fijne Kerst en een stralend Nieuw Jaar 2023

*Vrede fluistert en liefde lacht
We kijken terug en beseffen nu
Wat het jaar ons heeft gebracht.
We hebben genoten en intens geleefd
We hebben ervaringen hartstochtelijk beleefd
We kijken uit naar de Kerstnacht, waarin een heldere ster ons naar het Kerstekind Jezus leidt en
we wensen jullie van harte*



*een sterretje van de nacht,
een sterretje lief en zacht,
een sterretje op je neusje,
een sterretje op je wang,
sterretje, sterretje schitter maar
tover veel geluk,
Het hele jaar lang*

Gedurende het afgelopen jaar mochten we tijdens de doopviering jullie kindjes

*Aicha, Vince en Lenn, Fenna en Norah, Jim en Lore, Ella en Warre, Morris en Mil, Abel en Cis, Auxana,
Alia en Rylee, Telio, Lia, Juliet, Babette, Elena, Biebe, Anna*

verwelkomen in onze gemeenschap.

Als teken van verbondenheid bewaarden we voor elk kindje een doopdruppel in de kerk.



Een heldere ster leidde ons met Kerst naar het Kerstekind Jezus, de belofte van een inspirerend verhaal voor alle mensen.

Stilaan deinst nu ook de donkere nacht terug en rekt en strekt zich het daglicht uit.

Dat vieren we met Lichtmis.

We nodigen jullie van harte uit

*om samen met jullie gezin en familie **Lichtmis** te vieren op*

***zondag 5 februari 2023 om 10 u**
in de Don Bosco parochie,
Alsebergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen*

Warme groeten van het doopteam