

“Het verschil maken”



“Door One (Pike 217)” van Buckethead

Welkom

Elk jaar beleven we eind januari een bijzonder dubbelmoment. Voor de ene is dit Damiaan en de Damiaanactie, voor de ander is dit de feestdag van Don Bosco.

Twee bijzondere mensen die zich lieten inspireren door de boodschap van Jezus. Zijn boodschap die zij tot de hunne hebben gemaakt, door lotgenoot te worden van hun medemens.

“Kleine daden maken groot...”

Het typeert zowel Damiaan die vader en moeder verliet om naar het verre Molokai te trekken om zijn naaste te vinden, als Don Bosco die in de voorsteden van Turijn zijn pastorale opdracht zag bij de straatjongeren van zijn tijd.

Tijdens deze viering laten we ons inspireren door de boodschap van Jezus, die zowel Damiaan als Don Bosco, al doende tot de hunne hebben gemaakt.

Dit mogen we doen in de naam van +



Openingsgebed

God van kleine mensen,
van Damiaan en Don Bosco
hebben wij geleerd
dat wie in het voetspoor van Jezus
treedt
nooit de moed moet opgeven.
Vandaag bidden wij :



stem ons af op zijn levenspraktijk
en maak ons vertrouwd met alles
waarin hij ons is voorgegaan.

Sterk en ondersteun allen
die vandaag, naar het voorbeeld van hen, lotgenoot en deelgenoot
worden van de meest verstotene van al uw mensen.

Moment van inkeer.

D... zette zich op één lijn met de kleinste medemens.
Waar wij onszelf boven anderen hebben verheven
en mensen vanuit de hoogte hebben bekeken....

D... verkoos de mens boven de sabbat.

Waar wij voorrang gaven aan de wet, en niet konden verdragen dat het
goede ook door anderen gedaan wordt ...

D... heeft zich méér ingezet vóór – dan afgezet tégen.

Waar onze kritiek groter was dan onze inzet...

Voor al die keren dat we ons hierin herkennen, vragen we U Heer om
vergeving.

-Stiltemoment-

***Jouw hand helpt mij op te staan
Jouw voet helpt mij verder gaan
En in Jou klopt het hart van mijn bestaan. (x 2)***

Eerste Lezing :De eerste brief aan de Korintiërs - (Kor 1, 26-31)

Paulus schrijft aan een danig verdeelde gemeente. Hij heeft bericht gekregen uit Korinthe, dat de gemeente die hij heeft achtergelaten ten onder dreigt te gaan aan partijschappen. Het punt van discussie is, dat diverse groepen in de gemeente zich op een van de voorgangers beroepen. Er is een groep aanhangers van Apollos, een groep aanhangers van Paulus en een groep die het met Petrus houdt.

Vrienden, God heeft jullie uitgekozen.

Denk eens terug aan het moment dat jullie gingen geloven.

Jullie waren toen geen belangrijke mensen. Jullie vielen niet op door jullie wijsheid, en jullie waren ook niet machtig of rijk.

Maar God heeft juist mensen uitgekozen die in deze wereld 'dom' of 'zwak' genoemd worden.

Zo heeft God de wijsheid en de kracht van mensen belachelijk gemaakt. God heeft mensen uitgekozen die onbelangrijk zijn en niets voorstellen, en voor wie niemand respect heeft.

Daarmee maakte hij een eind aan alles wat in deze wereld belangrijk is. Zo zorgt hij ervoor dat niemand trots kan zijn op zichzelf. God heeft ervoor gezorgd dat wij bij Jezus Christus horen. Dankzij Jezus Christus zijn wij nu ook wijs geworden. Wij leven nu zoals God het wil, want wij horen bij Christus. Hij heeft ons gered. En zo wordt werkelijkheid wat er in de heilige boeken staat: «Er is er maar één op wie wij trots mogen zijn: de Heer.»

Ref: *Jij die bent: "Ik zal er zijn voor u",
Naam die zin is van ons leven;
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.*

*Jij die zegt: "De minstens zijn mijn broeders",
Die vanuit hun wereld tot ons spreekt;
Die ons roept te zijn elkanders hoeder:
Leer ons zien uw Licht dat openbreekt.*

*Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,
Zonder waardigheid en zonder naam,
Uitgesloten, altijd alles tegen, ...
Jij roept ons om aan hun kant te staan.*

*Jij het woord dat in ons waar moet worden,
Wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt.
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
Wij het beeld van U die leven zijt.*

Evangelie (Mt. 5,1-12a) - Bergrede

***Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog,
jij kan het volbrengen***

Woordje

Geloofsbelijdenis

SAMEN: Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die mensen en vogels beschutting geeft tussen zijn takken

Ik geloof in Jezus, de verrezen Christus.
die het smalle pad van dienstbaarheid bewandelde.
die ons wees op het bestaan van de kleinsten en zwaksten.
die liefde voor mensen en God tot het uiterste heeft getoond.

Ik geloof in de Geest die ons aanvuurt en oproept.
die ons aanzet tot kleine gebaren,
die ons doet hopen op grote oogst,
die ons drijft om te volharden.

Ik geloof dat God zich aan ons schenkt in het kleine om ons heen,
als brood en wijn,
als aanwezigheid in ons midden
als teken van vergeving en liefde tot het uiterste.

Ik geloof dat dit leven niet het einde is maar het begin van de weg die we samen met God mogen bewandelen.

Aanbrengen van de gaven.

“La Gavotte” van Buckethead

Gebed over de gaven.

God van liefde en kleine mensen,
Gij voedt uw volk niet alleen met woorden om van te leven maar ook met brood om te delen.
Met de tekenen van brood en wijn in onze handen
bidden wij U dat wij leren doen wat liefde doet :



oog en hart hebben voor al wie vandaag in nood is;
breken en delen van wat voor handen is;
voorrang verlenen aan al wie klein en kwetsbaar is.

Laat ons aan deze tafel meer vertrouwd geraken
met die manier van leven.

Zegen deze gaven en laat ze voor ons bron van inspiratie zijn
om op onze beurt te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.

Dankgebed.

God van kleine mensen,
in dit uur komen wij samen om in Jezus' naam te vieren

In Jezus van Nazareth zijt Gij één van de onzen geworden.

Hij nam het op voor de mens boven de sabbat;

maakte geen onderscheid tussen mensen

en gunde elke mens een waardig bestaan.

Verschrompelde mensen deed hij opstaan,

De minsten onder de mensen had voor hem alle prioriteit.

Hij riep ze op om de waardige plaats in te nemen die ze verdienden.

Daarom, en om nog veel meer, danken wij U met deze woorden:

God van kleine mensen,
wij danken U voor allen die zich arm hebben gemaakt
om anderen een voller leven te geven,
voor mensen die wonden helen, en hen in uw Huis een thuis bieden.

Wij danken U

voor mensen die lijden onder het onrecht dat anderen wordt aangedaan;
voor mensen die hun hart open stellen om de zwaksten te verdedigen.

Wij danken U

voor mensen, zuiver in hun bedoelingen,
oprecht in hun woord, en trouw aan hun lotgenoten.

In al die mensen, en in vele andere nog,
herkennen wij de mens naar uw hart :

Jezus van Nazareth, die ons uw goede boodschap bracht,
en al de zijnen een hart toedraagt tot het uiterste.

Telkens weer gedenken wij

dat Hij, op de laatste avond van zijn leven
zijn vrienden heeft bijeen gebracht rond de tafel.

- Woorden van leven -

Onze Vader

Vredeswens

Vrede draait om kleine dingen,
Broze woorden twijfelend uitgesproken
kousenvoeten naar elkaar.

Vrede draait om kleine dingen.

Met een lach of met een zoen

Kan een diepe kloof zomaar overbrugd worden.

Vrede maak je met elkaar

Met een klein onbaatzuchtig gebaar



Smelt de ijsberg tussen elkaar.

Vrede maak je in je hart

Door los te laten wat je ketent.

En de glimlach terug naar buiten te laten

Sjaloom, Gods vrede kome over u! (x 2)
Sjaloom, breng Gods vrede bij de mensen om je heen
Sjaloom, dan rust ook Gods vrede over u!

Communie :

“Children of the sun” van Twarres

Don Boscolied

*Don Bosco zie wij komen bidden,
door u geroepen zijn wij hier saam.
Wij vragen u: leer ons uw dromen
van sterke moed en durf verstaan.*

*refr. Aanhoor dit lied dat wij u zingen
laat ons van hier
weer beter naar huis toe gaan.*

*Gij waart de grote vriend der armen,
Allen hebt gij naar Christus geleid.
Kom met uw vuur ons hart ook warmen
dat steeds elk huisgezin verblijdt.*

*Blijf de beschermer van alle kind'ren,
gij, de bezieler van alle jeugd.
Laat Gods genade nooit in hen mind'ren
want mensen hebben nood aan vreugd.*

Slotbezinning:

Ik zag een meisje lopen over een strand dat bezaaid was met zeesterren.

Ze pakte de zeesterren op en gooide ze terug in de zee.

'Meisje,' zei een voorbijganger: 'wat ben je aan het doen?'

“Ik ben zeesterren aan het redden”, antwoordde ze.

“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!”

Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte een zeester op en gooide hem in de zee.

“Voor deze wel,” zei ze...



Zending en zegen

Met enthousiasme bijeengebracht door Jan en Mariël

www.parchiesinbeweging.bes

Yokohama van Buckethead.

