

# 108ste Werelddag van de Migrant en de Vluchteling



## Welkom +

V. Op de tafel staat een rugzak en ligt een deken, twee zaken die vluchtelingen onderweg vaak nodig hebben, buiten eten en drinken en een dak boven hun hoofd.

Maar wat zijn deze mensen zonder menselijkheid, een helpende hand, een warm gebaar, een deugddoend gesprek?

In het Evangelie van vandaag horen we opnieuw hoe Jezus hierover dacht. Net zoals toen, bestaat de kloof tussen arm en rijk nog altijd. Lazarus sterft nog iedere dag, overal ter wereld...

Met dit evangelie worden we opgeroepen ons daarover te bekommeren. Wie gelooft, moet durven opstaan om die kloof te overbruggen. Daarom willen wij ons laten begeleiden door Hem die we noemen Vader, Zoon en Heilige Geest+

## Lied

*Ik had een droom van een wereld, wereld waaraan we samen bouwen,  
Droom van een wereld, wereld heel nieuw ...  
Wegen bouwen, maar dan allen samen,  
handen reiken maar aan allen samen  
op weg trekken met ons allen samen,  
Wegen verleggen en hand in hand trekken naar een nieuwe tijd.  
Harten geven, maar dan allen samen,*

*beter leven met z'n allen samen, angst verjagen bij ons allen  
samen,  
geven w' ons hart aan mekaar om te leven in een nieuwe tijd.  
Echter leven maar dan allen samen,  
leven bouwen met z'n allen samen,  
leven geven, aan ons allen samen  
bouwen aan 't leven en houden van 't leven in 'n nieuwe tijd.*

## **Moment van inkeer**

L. U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht  
vergeef ons: onze naaste viel buiten ons gezicht.  
U maakte ons met oren en U gaf ons het woord  
vergeef ons: onze naaste werd niet door ons gehoord.  
U maakte ons met voeten en U gaf ons de kracht  
vergeef ons: onze naaste heeft tevergeefs gewacht.  
U maakte ons met handen en U gaf ons het werk  
vergeef ons: onze naaste heeft niets van ons gemerkt.  
Wij vragen U om liefde, want die doet niemand pijn.  
Heer, geef ons voor de naaste een groet van U te zijn. Amen.

## **Openingsgebed**

S. Goede God,  
open onze ogen voor de kloof  
die ontstaan is tussen rijk en arm,  
tussen overvloed en tekort.  
Laat ons met uw kracht en uw wijsheid  
de weg inslaan van zorg en recht voor iedere mens.  
Dit vragen wij U, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

## **Eerste Lezing Gedicht: Wie alleen loopt**

L. Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.  
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  
Wie alleen valt, heeft niemand die haar hoort.  
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last,  
niemand deelt haar vreugde of verdriet.  
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

Twee voeten heeft ze slechts en maar twee armen.  
Ze heeft slechts twee ogen.

**Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,  
heeft ieder duizend voeten, loopt niemand ooit alleen.**

**Luisterlied: Samen staan we sterk** Stef Bos

*Samen staan we sterk  
De wereld is zo groot  
De sterren staan zo ver  
De hemel is zo hoog  
Het doet er niet veel toe  
Hoe koud het jou ook laat  
Samen ben je meer  
Je weet het vroeg of laat*

*Het is de eenvoud van de tweevoud  
Je vindt het niet als je het zoekt  
Je hoeft er niemand voor te volgen  
Het komt vanzelf naar je toe*

*Samen staan we sterk  
Ik heb het nooit geloofd  
Hield alles op een afstand*

*En woonde in mijn hoofd  
Tot ik werd overvallen  
Door een storm op volle zee  
Ik ben eruit gekomen  
Maar ik kon het niet alleen*

*Het is de eenvoud van de tweevoud  
Je vindt het niet als je het zoekt  
Je hoeft er niemand voor te volgen  
Het komt vanzelf naar je toe  
Het ligt onzichtbaar in jouw handen  
Het is een godsdienst zonder kerk  
Het is een volkslied zonder woorden  
Samen staan we sterk*

**Blijde Boodschap** Lucas 16, 19-31: Lazarus en de rijke

## **Woordje**

## **Samen bidden**

- L. Spreken wij ons geloof uit in de Drie-Ene God,  
een God van driemaal Liefde.
- S. Ik geloof dat het leven mij geschonken werd door God,  
onze Vader, Bron van liefde.  
Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst  
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens  
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.

Ik geloof in die Mens die wij kennen als Zoon van mensen  
en Zoon van God, die een ereplaats gaf aan mensen  
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt  
als wij in zijn naam samen zijn en wij elkaar levenskansen geven.  
Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort  
om naar elkaar om te zien en zo mensen te worden  
met en voor elkaar.

## **Instrumentaaltje**

### **Gebed bij de gaven**

- V. Heer God, geef recht aan de verdrukten,  
brood en drank aan wie hongerig en dorstig zijn.  
Aanvaard deze gaven van brood en wijn.  
Zegen ons en deze gaven,  
opdat wij mensen worden die begaan zijn met het lot van anderen,  
en tot breken en delen bereid zijn.  
Dit vragen wij U door Jezus Christus,  
die ons dit heeft voorgedaan. Amen.

### **Dank- en tafelgebed**

- L. Wij danken U, God, voor mensen die kunnen delen  
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,  
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.
- S. Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen,  
die wonden genezen door de pijn te helpen dragen;  
voor mensen die kunnen troosten.
- V. Wij danken U, God, voor mensen die rust en stilte brengen,  
die oog hebben voor kleine dingen,  
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

- S. Wij danken U, God, voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
- L. Wij danken U, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening.
- S. Wij danken U, God, voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden.
- V. Wij danken U, God, voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.

- Woorden van Leven -

*Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.*

- L. Wij bidden U, Heer God,  
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:  
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,  
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;  
dat wij het leven leefbaar maken  
en het puin ruimen van ons egoïsme.

## **Onze Vader**

## **Vredeswens**

- L. Heer, onze God,  
maak ons allen tot werktuig van uw vrede.  
Geef vrede in ons eigen hart, in het hart van jongeren en volwassenen, van kinderen en ouders.

Geef vrede onder de volkeren  
en laat de vrede hoop worden  
voor wie lijden onder geweld en oorlog.  
Laat onder ons de vrede leven,  
die Jezus in de wereld bracht.  
Die vrede van Christus zij met u allen.

## Communie

**Samen: Prent het in mijn hart Heer, Jij bent het levend brood.**

## Lied

*O, waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? Je hebt geen bepakking,  
geen tent en geen kleding, geen eten,  
geen drinken, hoe kun je bestaan?*

*O, waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?  
Je twist met de machten. Je eet met verachten.  
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.*

*O, waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat geeft je aanzien? Wat geeft je krediet?  
Geen winst uit de handel, geen vakwerk of kunde,  
geen stempels of keurmerk, geen kunstwerk geen lied.*

*O, waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat is je missie waar jij je voor geeft?  
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?  
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?  
Ik ga waar ik gaan kan en zoek reisgenoten.  
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.  
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.*

## Een afsluiter voor Onderweg

L. Heer, maak ons dragers van hoop,  
zodat uw licht kan doorbreken waar duisternis heerst  
en vertrouwen in de toekomst kan groeien  
waar ontmoediging ons overvalt.  
Heer, maak ons instrumenten van uw gerechtigheid,  
zodat waar uitsluiting de overhand heeft,  
broederlijkheid kan ontluiken en waar hebzucht aanwezig is  
een geest van delen kan openbloeien.  
Heer, laat ons bouwen aan uw rijk,  
samen met migranten en vluchtelingen  
en met allen die aan de rand van de maatschappij leven.  
Heer, laat ons leren hoe mooi het is  
om als broeders en zusters samen te leven.  
Amen. Paus Franciscus

## **Zending en Zegen +**

God,  
Gij die het geluk wilt voor alle mensen,  
geef ons de moed en de vastberadenheid  
om te blijven zoeken naar een antwoord  
op de grote sociale vragen van onze tijd.  
Dat wij niet onverschillig of machteloos toezien op onrecht,  
maar elkaar mogen vinden  
in het onverwoestbaar geloof dat het mogelijk is:  
rijkdom gedeeld en kloven overbrugd.  
Moge wij van hier weggaan,  
gezegend en gezonden door God, die voor ons wil zijn:  
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Met enthousiasme gemaakt door Katrien.



[www.parochiesinbeweging.be](http://www.parochiesinbeweging.be)