

# Midzomernacht

Middelpunt van de zomer, de zon staat op het hoogste punt aan de noordelijke hemel,  
langste dag, langdurig licht, de nacht is kort de dag lijkt oneindig.

We vieren deze langste dag vol overvloed,  
vruchtbaarheid, licht, warmte, vreugde  
maar deze dag is ook de overgang naar de donkere tijd van het jaar.  
Bezinning en stilte gaan hand in hand met vreugde en gezelligheid.

Waarom niet samen genieten en vieren.  
Uitkijken naar de nieuwe kansen en uitdagingen.  
Wie zin heeft nodigen we van harte uit om  
samen op 23 juni 2018 aan de Don Boscokerk  
te komen barbecuen, slapen in je tent en  
te genieten van een kampvuur.  
Je tent en kampeermateriaal kan je opstellen  
vanaf 16.00uur op de Zenneweide.



We starten om 18.00uur met het aansteken van het kampvuur,  
nemen tijd om bij te praten bij een aperitief en barbecue.  
Iedereen brengt zijn eigen eten mee (aperitiefhapje, vlees, groenten, brood ...)  
en dit delen we op een grote tafel.

Drank is ter plaatse te bekomen.

Daarna genieten we van het samenzijn en van de leuke  
momenten die zich aanreiken door iedereen die zich daartoe  
geroepen voelt : dus pomp je stembanden op, stem je gitaar,  
trek je dansschoenen aan of ...

De day-after starten we met een ontbijt, alles wordt voorzien en hiervoor  
vragen we een bijdrage van 3euro per persoon en we eindigen  
met een viering.

Iedereen is welkom en het blijven slapen in de tent is niet verplicht.  
Ook bij regenweer gaan we ervoor.

Inschrijven tegen 15 juni aanstaande  
Aantal personen en wie:  
Overnachting:  
Ontbijt:

Bij Els en Luc Christiaens-Paridaens  
Meiboom 79 te 1500 Halle  
christiaensparidaens@telenet.be