

Op weg met jou

Jij bent mijn nu, mijn toen,

jij bent mijn leven,
jij bent mijn denken
en mijn doen.

Jij bent mijn lied
en ik weet zeker dat

de Heer jou heeft gegeven,
want zo iets liefs,
dat geven mensen niet.

JIJ...

Het is niet belangrijk voor me wat je doet voor de kost. Ik wil weten waar je naar verlangt en of je durft te dromen dat het verlangen van je hart vervuld wordt.

Het is niet belangrijk voor me hoe oud je bent. Ik wil weten of je het risico durft te nemen jezelf belachelijk te maken voor liefde, voor je dromen, voor het avontuur van in leven zijn.

Het is niet belangrijk voor me welke planeten er om je maan heen staan. Ik wil weten of je het centrum van je eigen verdriet hebt aangeraakt, of je geopend bent door de teleurstellingen van het leven, of dat je ineengeschrompeld en gesloten bent geworden uit angst voor meer pijn. Ik wil weten of je bij pijn kunt zijn, van mij of van jou, zonder te proberen het te verbergen of te laten verdwijnen of het op te lossen.

Ik wil weten of je kunt zijn met vreugde, van mij of van jou, of je wild kunt dansen en je door extase laten vullen tot in de toppen van je vingers en tenen, zonder ons te waarschuwen dat we voorzichtig moeten zijn of realistisch, of dat we de beperkingen van het mens-zijn moeten onthouden.

Het is niet belangrijk voor me of het verhaal dat je vertelt waar is. Ik wil weten of je een ander teleur kunt stellen om trouw te blijven aan jezelf; of je beschuldigingen van verraad kunt dragen zonder je eigen ziel te verraden. Ik wil

weten of je ontrouw kunt zijn, wanneer nodig en daardoor vertrouwenswaardig.

Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, zelfs als het niet elke dag mooi is, en of je vandaar uit kunt leven. Ik wil weten of je met mislukkingen kunt leven, van jou of van mij, en toch aan de rand van het meer kunt staan, schreeuwend tegen het zilver van de volle maan, “Yes!”.

Het is niet belangrijk voor me te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt. Ik wil weten of je op kunt staan na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid en gebroken, en doet wat gedaan moet worden om de kinderen te voeden.

Het is niet belangrijk voor me wie je bent of hoe je hier bent gekomen. Ik wil weten of je met mij in het centrum van het vuur kunt staan zonder daarvoor terug te schrikken.

Het is niet belangrijk voor me wáár of wát of met wiè je hebt gestudeerd. Ik wil weten wat jou van binnenuit steun geeft wanneer al het andere wegvalt.

Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf, of je werkelijk van jouw eigen gezelschap houdt in de lege momenten.

Auteur: Oriah Mountain Dreamer (een
Indiaanse vrouw)

Nine million bicycles Katie Melua

There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact, It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you 'til I die

We are twelve billion light years from the edge. That's a guess, No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you.

I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say.

There are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all.

We're high on a wire with the world in our sight, and I'll never tire, of the love that you give me every night.

There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact, it's a thing we can deny, like the fact that I will love you 'til I die.

Evangelie (Joh 15,9-27)

Weet je wat ik graag zou hebben? Dat is dat jullie van elkaar houden, net zoals ik van jullie houd. Alleen als je je helemaal aan iemand geeft, houd je van hem. Dat is pas liefde. Dat is wat ik van jullie verlang. Jullie zijn niet minder dan ik: ik vertel jullie alles wat ik van mijn Vader hoor. En ik heb jullie uitgekozen om te doen wat Hij vraagt.

Ik heb jullie de taak gegeven om mensen lief te hebben: mensen gelukkig maken is jullie enige doel. Als je daarvoor kiest, zal God je geven wat nodig is. Hij zal gevend antwoorden op jullie vragen. Van elkaar houden, dat dus wat ik wil.

Liefdesbelofte

.... ik wil met jou op weg

Bidden we samen

“Onze Vader”

Hoe hij met hen op weg ging
Zo worden mensen pas echt mens
Door te schuren tegen elkaar,
Door elkaar niet uit de weg te gaan,
Door elkaar te zoeken in vreugde en verdriet,
Door helemaal bij de ander te willen zijn.
Ik denk aan die unieke mens,
Die het ons allemaal voorgeleefd heeft.
Hij had het doel scherp voor ogen.
Hij wilde een nieuwe wereld.

Hij koos de weg van waarachtigheid.
Hij ging de problemen niet uit de weg.
Hij zocht geen uitvluchten en verontschuldigen.
Zijn leven was delen en daarom nam hij Brood en Wijn
En deelde ze uit aan zijn vrienden
Met als opdracht :
Deel en breek je leven met elkaar
Ontvlucht elkaar niet,
Breng het geluk dichterbij
En wees elkanders antwoord.
Blijf dit doen om mij te gedenken

Ik praat met minder woorden Frank Boeijen

Jij zegt wat ben je stil, Ik verlaat zelden mijn dromen
En jij vraagt wat ik wil, Ach mij moet je niets vragen
De antwoorden zijn op.
Wat valt er nog te zeggen, wat valt er nou nog op

Als ik drink drink ik op jou en als ik denk,
denk ik aan jou en als ik verlies, dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou, dan verlies ik jou

Ik leef met mijn ogen open, en jij praat in je slaap
Het is zo ver gekomen we zijn een spiegel voor elkaar
Ach luister niet naar mij, kom omhels me weer
Laten we praten zonder woorden
Dat zegt zoveel meer

Als ik drink, drink ik op jou, en als ik denk,
denk ik aan jou, en als ik verlies, dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou, dan verlies ik jou

Het is nu of nooit, worden we samen oud
Gaan we samen door
De hel, de hemel, het duister, door het licht
Het is nu of nooit
Ook al twijfel ik soms aan jou
Ook al twijfel ik soms aan mezelf
Aan het leven, aan of de aarde draait om de zon
Maar wat kan ik doen, wat kan ik in godsnaam zeggen
Ik sta hier alleen maar hardop te denken

Dat als ik drink, drink ik op jou
En als ik schreeuw, schreeuw ik om jou
En als ik droom, dan droom ik van jou
En als ik verval, dan verval ik in jou
En als ik verlang, dan verlang ik naar jou
En als ik vervloek, dan vervloek ik jou

Want als ik verlies, dan verlies ik jou
Dan verlies ik jou, dan verlies ik jou.

Tot slot

Liefde is meer dan ikzelf
Ze deelt, ze huilt om de pijn van een ander
Liefde lijdt mee in het lijden, dichtbij of veraf.

Liefde is nooit hard
Maar zoekt naar woorden
Is stil verdraagzaam.

Liefde kent zichzelf en is zeker niet blind.
Liefde is open, zelfs voor de harde mening van een
tegenstander,
Ze leert van alles uit alles en is waarheid.
Liefde vecht, legt zich niet neer en verdooft
Maar gaat door met het hopeloze.

Zegt vaker ja dan nee
En nee tegen het ja van onrecht.

***Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven***