

wouter

ik herinner me nog goed dat telefoontje  
met het verwachte en blijde bericht  
'hij is geboren nu, ons eerste zoontje  
alles ging vlot, om negen uur zag hij het licht'

die woorden werden rustig uitgesproken  
met hier en daar wat stilte tussenin  
ik hoorde in je stem, lichtjes gebroken  
de onmacht maar toch ook die éne zin

*we zullen hem graag zien zoals hij is*  
het klonk oprecht, vermoeid maar vastberaden  
doorheen de vele tranen en de droefenis  
en naar de rest hadden wij toen het raden

een piepklein chromosoompje min of meer  
dat lijkt verwaasloosbaar, net een of andere gril  
maar voor elk kind en ouder telkens weer  
maakt het toch wel een wereld van verschil

ik herinner me nog goed dat telefoontje  
met het verwachte en blijde bericht  
en stilaan deed dat heel bijzonder zoontje  
je zoeken naar een haalbaar evenwicht

tussen teleurstelling en ook verwondering  
tussen verslagenheid en blijdschap zonder meer  
tussen verlangen naar afzondering  
en openbaarheid, leefgroep of familiesfeer

tussen een glimlach en verborgen tranen  
tussen aanvaarding en vergeefs verweer  
tussen stil toelaten en streng vermanen  
tussen vertedering en ongekend hartzeer

ik herinner me nog goed de inhoud en de toon  
van dat volslagen onverwacht bericht  
intussentijd brengt jullie oudste zoon  
een schat van mogelijkheden aan het licht

want vele vragen voor de dag van morgen  
kregen een antwoord en ook omgekeerd  
je wilde hem veel leren, voor hem zorgen  
maar wouter heeft ons zoveel meer geleerd

hij kan erg zorgzaam omgaan met de dingen  
hij speelt graag voetbal en toneel en ook toerist  
uitbundig kan hij dan supporteren en zingen  
er is oprecht verdriet wanneer hij iemand mist

emoties die wij toedekken of straal negeren  
daar windt hij absoluut geen doekjes om  
tv-series bekijkt hij liefst ontelbaar keren  
zoals de kampioenen en de fratsen van samson

ook aardrijkskunde en geschiedenis  
kunnen hem boeien, dat zit in de genen  
vraag hem bijvoorbeeld wat de hoofdstad is  
van Oostenrijk en hij weet feilloos: Wenen

clouseau en harry potter en napoleon  
het zijn vergane of moderne helden  
die soms verdwenen met de noorderzon  
of hem ook jarenlang trouw vergezelden

wie jarig is verrast hij via gsm  
hij hangt nu zelf op zijn beurt aan de telefoon  
heel de familie herkent dadelijk zijn stem  
en weet: 't is wouter, jullie eerste zoon

wij zagen vanop afstand hoe het is gegaan  
dankzij de liefde en de steun van ouders  
die altijd voor hem klaar hebben gestaan  
en hem nog samen dragen op hun schouders

*we zullen hem graag zien zoals hij is*  
dat zinnetje spookt soms nog door mijn dromen  
als helder lichtpunt in de duisternis  
vooral omdat het echt is uitgekomen